

1991-12-15

DIALOG - DIREKT # 10
Moralisk upprustning

Kära vänner!

"Tid är nog det mest demokratiska som finns ty vi har alla fått lika mycket av det". Så börjar ett brev från Harry Ferngren med reflektioner och erfarenheter om detta med brist på tid. Se baksidan.

Kommunikation

Kommunikation för vem, hur, av vem och vad diskuterades när snön föll över Alnäs i början på december.

Kommunikationsgruppen föddes. Denna tar nu ansvaret för utskick, portokostnader m.m. Alla som deltagit i några av de tidigare mötena om kommunikation kan betrakta sig som del av gruppen, liksom alla som jobbar med att skriva och förmedla information. En arbetsgrupp på tre personer tar det formella ansvaret inför styrelsen. Jag fungerar som sammanhållande och Lennart Sjögren ingår också. Gruppen har till mars att bli klar på budget m.m. Vi välkomnar en tredje person till gruppen! Nå, nu till lite mer konkreta tankar om:

Dialog Direkt.

Jag fortsätter att ta ansvaret. DD kan vara ett led i att vi som lag skall fungera bättre. "Förfina det andliga instrumentet" var ett annat förslag till formulering. Det är en stor utmaning som jag känner mig mycket otillräcklig för.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer också ut varje månad. Lennart Sjögren

fungerar som samordnare fram till september 92. Hans ansvar är att finna någon som skriver varje brev.

Lennart hälsar att han gärna tar emot erbjudanden från villiga skribenter. Ta kontakt med Lennart så sparar du honom lite möda med att söka upp just dig.

Till Alnäs kommer information om vad som sker i andra länder. Familjen där sänder gärna detta till den som skriver månadsbrev, så det är inte en stor börda med att hitta på innehållet.

Forum

Rollen för forum blev inte klar. Forum är tänkt att kunna gå ut utanför "laget", att erbjuda ett nätverk av människor för människor. För någon kan det vara en möjlighet att komma in i gemenskapen. Det var viss tvekan att dra igång för mycket som vi inte klarar av. Gunnar Söderlund fungerar som sammanhållande för fortsatta överväganden.

Småskrifter

talade vi något om. Det tycks vara svårt med material. Ove fick bara in ett bidrag om ärlighet efter sitt upprop tidigare under året. Hur går vi vidare?

Lite egna tankar får jag också rum med på baksidan av brevet. I årets sista brev vill jag så passa på att önska alla läsare en riktigt God Jul!

Antero