

**Måste historien
upprepa sig?**

**Psykologi, normer
och värden**

**Kristendomen -
opium för folket?**

ny värld
I BILD

NR **5** 1968

Tidskrift för Moralisk upprustning



Bilden på omslagssidan

Två kolgruvearbetare någonstans i Europa »Om världens arbetare tog itu med att lösa de problem som finns i den mänskliga naturen under de kommande tjugo åren på samma sätt som de har gjort med efterkrigstidens ekonomiska och sociala problem, skulle de kunna förverkliga den nya värld som alla arbetare langtar efter att skapa till hela mänsklighetens bästa» sade William Jaeger på en konferens i Lundsbrunn Västergötland, under påsken Se vidare sid 4—5

”Diktatur är bra” - för andra!

Sverige har under en lång följd av år experimenterat fram en samhallsform som vi med rätta kan vara stolta över. Det har kostat mycken kamp, i hög grad prägad av offervilja. Ytterst är de framsteg vi gjort frukten av en gemensam övertygelse i alla lager om att alla människor har samma värde.

Den grunden finns inte hos många folk, som idag befinner sig i en liknande — och ofta svårare — situation än den tidigare svenska generationer tvingades ta itu med. Hur kan vi hjälpa dem? Kan vi formidla något av den övertygelse och de mänskliga kvaliteter som är hemligheten bakom våra framsteg? Eller galde solidaritetens, jämlikhetens och broderskapets lag bara i den egna stravan uppåt?

Av vissa uttalanden får man faktiskt den uppfattningen. Vissa roster höjs nu för införandet av diktatur i Indien, Bolivia och andra länder i Asien, Sydamerika och Afrika. Diktatur är den enda lösningen på dessa folks problem, heter det.

Man frågar sig: vart är vi på väg? Varför en fri åsiktsbildning och en demokratisk syn på människovärdet skulle vara mera lämplig för vissa människor — som oss själva — än för andra, som enligt vårt förmenande inte kan använda sig av sådana kommoditeter, är en oförståelig diskriminering i en tid, som i så hög grad präglas av kampen mot varje slag av diskriminering.

Men sådana rekommendationer måste ofelbart komma när man börjar misstrota om att de grundläggande mänskliga problemen — själviskhet, exploatering, bitterhet — kan lösas. När det gäller Syd-Asien har dessa problem fått en drastisk belysning i sammanfattningen av Gunnar Myrdals nyutkomna jätteverk »Asian Drama». »Detta drama», säger han, »har sin enhet i en uppsättning inre konflikter, som beror människors sinnen mellan deras högt uppskruvade aspirationer och den bittra erfarenheten av en hard verklighet, mellan önskan om andring och förbättring och mentala reservationer och hamningar ifråga om att acceptera konsekvenserna och betala priset». Vad som krävs är ett slut på korruptionen, en ny arbetsdisciplin, en ny inställning till kroppsarbetet osv. »De olika politiska systemen i området är påfallande lika i sin oförmåga eller ovillighet att genomföra fundamentala reformer och starka den sociala disciplinen», säger Myrdal.

De attityder som professor Myrdal efterlyser kan inte tvingas fram genom yttre medel. De måste komma som ett resultat av en frivillig förändring i fria människor. I vårt land finns det många som gjort den erfarenheten. Att inspirera till och hjälpa fram en sådan förändring bland u-landernas miljoner kunde bli vart folks gemensamma uppgift. Toge vi på oss den skulle vi inte behöva misstrota om dessa folks situation — eller vår egen.

MÅSTE HISTORIEN UPPREPA SIG?

AV H S ADDISON

»Den enda lardom man kan dra av historien är tydligen att människan aldrig lär av historien.»

Detta fortvivalde utrop från en av den engelska arbetarrörelsens intellektuella, Harold Laski, var en reaktion på den hansynslosa handelseutveckling som ledde till andra världskriget.

För dem som genomlevde första världskriget var det otänkbart att det skulle kunna bli ett andra. De som genomlevde andra världskriget, då den första atombomben falldes, finner det otänkbart att det någonsin skulle kunna bli ett tredje. Och ändå kan endast den blinde – eller den som vagrar se – förneka att samma krafter, som ledde till det första respektive andra världskriget, verkar lika obehagligt nu.

Ända till helt nyligen menade många av dem som bekämpade kapitalismens och imperialismens omänsklig heter att den klass som har makten aldrig frivilligt skulle ge avkall på den och att därför ett världsomfattande klasskrig vore oundvikligt. Av dem som avvisar den vite mannens företrädare framför den färgade kommer nu fler och fler till den slutsatsen att den vite mannen aldrig av egen fri vilja kommer att ge upp sin position och att därför ett raskrig är oundvikligt.

Till denna raskonflikt kommer nu generationskonflikten. I dussintals huvudstäder och universitetsstäder över hela världen förekommer det valdsamma sammanstötningar mellan studenterna och myndigheternas representanter. Den svarte kongressleda moten Adam Clayton Powell från Harlem har offentligen manat till inbördeskrig i Amerika, i vilket unga negrer skulle leda ungdomar av alla raser i en våldsam kamp mot mellan generationens »establishment».

Och ändå är, enligt *Observer* den 21 april, de studenter som i Västtyskland »avsiktligen provocerar» vad de uppfattar som »en gigantisk byråkrati» eldade av en ide som utgår ifrån »människans grundläggande godhet eller den naturliga harmonin mellan fria och medvetna människor».

Upprepas historien också här? Är det den urgamla illusionen som på nytt sticker upp huvudet – att människan av naturen är god – den illusion som förde franska revolutionen in i en militardiktatur, den illusion som uppfyllde alla som huvudstupa kastades in i första världskriget.

Ekonomerna J M Keynes stack hal på denna illusion för trettio år sedan, då han berättade om den grupp av lysande begåvningar, däribland han själv och Bertrand Russell, som i början av seklet hanförde sin tidens ungdom »Vi trodde», sade han, »att den mänskliga rasen består av palitliga, rationella, hyggliga varelser som tryggt kan få hållas med sina egna förutspådda inrättningar, rena motiv och ofelbart goda intentioner. Vi forkastade varje uttryck för uppfattningen att

det i de flesta människor finns irrationella källor till darskap och ondska. Vi misstog oss fullständigt på den mänskliga naturen, också vår egen.»

Richard Crossman, som tillhör Wilsons regering, stack håll på den illusionen, då han häromåret skrev »Om man ser fakta i ögonen, finns det mycket mer som talar för den kristna läran om arvssynden än för Rousseaus filosofi om den adle vilden eller Marx' vision av det klasslösa samhället.»

Krustjev stack hal på den illusionen, då han 1963, två år efter det han lovat sitt folk att man inom tjugo år skulle uppnå det klasslösa samhället och statens borttynande, helt friskt tillstod »Staten kommer inte att tyna bort, förän människorna lärt sig att leva tillsammans osjälviskt. Jag måste erkänna att vi inte förverkligat detta revolutionära mål ännu.»

Skulle vi inte antligen kunna genomskada denna odesliga illusion och bannlysa den? Den kan nu som förr bara leda till besvikelse och till den fortvivalde slutsatsen att krig och diktatur är den enda vägen till ett rättfärdigt samhälle – om det överhuvudtaget finns någon väg dit.

Frank Buchman gjorde upp med den för länge sedan. Under tiden för det spanska inbördeskriget, den blodiga generalrepetitionen för det andra världskriget, sade han »Till dess vi tar itu med den mänskliga naturen, genomgripande och drastiskt och i nationell skala, måste folken fortsätta att följa sin historiska väg mot vald och förstörelse.»

Frank Buchman kunde genomskada den och avvisa den, därför att han i

Forts sid 14

Studentdemonstrationer vid Kurfürstendamm i Västberlin.





Forhållandet mellan de rika och de fattiga folken skulle kunna leda till ett raskrig. Samtidigt är jag övertygad om att vi har allt som behövs för att sopa undan hunger och fattigdom från jordens yta – såväl formagan som tekniken. Det kunde ske på 10–20 år, om vi menade allvar med det. Och det är vad vi är ute efter.



Moralisk upprustning är inte politiskt, inte anti-kommunistiskt och inte anti-amerikanskt. Moralisk upprustning betyder förvandling för alla. Det innebär att förverkliga absoluta moraliska normer i privatlivet lika väl som i det offentliga.



WILLIAM JAEGER

William Jaeger från England är väl känd i Norden. Under påsken var han en av huvudtalarna vid Moralisk upprustnings konferens i Lundsbrunn i Västergötland.

Han har nyligen återvänt från en serie konferenser i Asien och Mellersta östern. Där talade han också till industri- och arbetarledare i Melbourne, Singapur, Hongkong, Calcutta, Madras, Bombay, Kerala, Beirut och Nicosia. För några veckor sedan var han i Österrike och Tjeckoslovakien.

Jaeger föddes och växte upp i industristaden Stockholm. Genom sina vidsträckt kontakter i alla länder och sin insikt i internationella och fackliga frågor har han blivit en ofta anlitad rådgivare, inte minst i industriella sammanhang.

Om sig själv säger han: »Min bakgrund är den engelska arbetarklassen. På trettio-talet upplevde vi hunger och fattigdom. Hemma fick vi klara oss på en shilling om dagen till mat. Arbetarklassens historia har kännetecknats av arbetslöshet, fattigdom, krig och död. Det är på tiden att detta tar slut.»

NY VARLD I BILD har saxat några av de tankar som Jaeger uttryckte under konferensen i Lundsbrunn.



Vi måste utveckla människans kapacitet lika väl som samhällsstrukturen. Vi måste modernisera människan lika väl som tekniken. Det borde vara vår uppgift under de närmaste tjugo åren.



I Västeuropa har vi nästan tre miljoner arbetslösa för närvarande. Av dem finns det en halv miljon i England och lika många i Tyskland.



Moralisk upprustning innebar en förändring på det ekonomiska sociala nationella och internationella området, men allt grundat på en personlig förändring så att människor lever det de talar om



Nagon sade till mig »Det finns tillräckligt i världen för allas behov men inte för allas begär» Och »Om alla har tillräcklig omsorg och delar med sig tillräckligt skulle då inte alla få tillräckligt?» Jag tänkte »Om jag verkligen bryr mig om mitt land och mina medmänniskor varför då inte börja med mig själv?»



För fem år sedan hörde jag ofta kända industriman och arbetarledare säga »Det är teknisk och ekonomisk hjälp vi måste ge till Sydamerika, Afrika och Asien. Moraliska idéer är av noll och intet värde» Nu får jag höra att de pengar de satsade aldrig nådde fram. De försvann genom korruption. Nu säger samma man »Mr Jaeger, hur bär man sig åt för att göra folk arliga?»



De samtal jag haft i Asien har klar gjort för mig att det aldrig kan bli en arligt menad samexistens utan en gemensam målsättning. Mänsklighetens förpliktelse måste bli att omskapa hela världen



De som vill leda sitt land idag måste lara sig att förena och engagera både vänstern och högern för ett enda stort gemensamt mål. Jag tror att Moralisk upprustning är nästa steg framåt för både den kommunistiska och den icke kommunistiska världen



Svensk industri utgör en förebild för många länder i världen. I England är vi i färd med att rationalisera vår industri och går just nu igenom en

besvarlig period. Men om man skall modernisera industrin måste man samtidigt ge människorna ett nytt incitament, så att de blir villiga att medverka till rationaliseringen. Lat mig ge ett exempel

Industrikoncernen Petrochemicals i England har 7000 anställda. En kväll kom en av deras arbetare och såg en av Moralisk upprustnings pjäser. Han hette Ron Howe och var vice ordförande i fabriksklubben. Han var bitter och desillusionerad. Vid den tiden höll Petrochemicals just på med rationaliseringer och många arbetare skulle friställas. Nagot senare kom Howe till en veckoslutskonferens för Moralisk upprustning där han träffade fackföreningsledare från andra industrier som hade löst liknande problem i Moralisk upprustnings anda. Han beslut sig för att prova samma väg. På den grundvalen menade han att det trots rationaliseringsåtgärderna borde vara möjligt att undvika arbetslöshet inom Petrochemicals.

Han var medveten om att arbetsinsatsen inte varit den bästa och att detta resulterat i låg produktion. Vidare ledde konkurrensen mellan de olika yrkesfackföreningarna i fabriken ofta till arbetsnedläggelser.

Howe utarbetade en plan och lade fram den för företagsledningen. Där sade man åt honom att han var tio år före sin tid. Men de blev intresserade och började undersöka om planen var realiserbar. Howe på sin sida började intressera arbetarna för planen och hade i samband därmed ibland ändå upp till fyra sammantraden om dagen. Det hela ledde till ett nytt samarbete mellan företagsledningen och fackföreningen och resulterade i ett avtal som blivit en modell för hela den kemiska industrin i Storbritannien.

Produktionen i fabriken har nu gått upp med 150 % och lönerna med 28 %. 1000 arbetare som skulle friställas har fått andra arbetsuppgifter i fabriken. 13 konkurrerande fackföreningar har börjat samarbeta för första gången. Kommunisterna har också gett Howe sitt stöd.

I den statliga fackföreningskommissionen har denna fabrik omnamnts som ett exempel på hur en industri kan lösa sina problem.

PSYKOLOGI, NORMER OCH VÄRDEN

Skolpsykolog
NILS GRENDSTAD
intervjuad av
ERLING FÖRLAND

Att människor i dag intresserar sig för psykologi kan man förvissa sig om genom att fråga forlagen. I Amerika talar man om att forutom sin sarskilde lakare och tandlakare också ha sin sarskilde psykiater. När man sedan därtill laggar den betydelse psykologin har i lararutbildningen och vid utbyggandet av den skolpsykologin har i lararutbildningen och vid utbyggandet av den skolpsykologiska verksamheten i vårt land, så är det av stor vikt att veta vilken syn psykologin har på människan.

Att man får olika svar beroende på vem man frågar galler naturligtvis psykologin lika mycket som andra vetenskaper. En av dem som noga följer med i psykologins utveckling utomlands är skolpsykolog Nils Grendstad. Han har sarskilt intresserat sig för det man kallat den tredje tendensen (eller den tredje kraften), som bl a omfattar den humanistiska och existensiella psykologin. Grendstad har varit lärare i Oslo 1952-1959. Han tog fil mag examen med pedagogik som huvudämne 1959 och har varit skolpsykolog i Kristiansand från den 1 juli samma år. Nu är han lektor vid Norges lararhogskola i Trondheim.

– Vad tror ni forklaringen är på det starkt ökade intresset för psykologi i vår tid?

– Det kan jag naturligtvis inte ha någon som helst saker uppfattning om. Ett antagande har jag dock kommit fram till. Psykologin har man niskan den totala mänskliga personligheten som sitt forskningsfält. Många, och uppenbarligen ett ökande antal, tycks därför vända sig till psykologin för att få svar på många av de centrala och perifera problem som upptar dem.

– Kan psykologin hjälpa människan?

– Psykologin som sådan kan knappast hjälpa någon. Men att insikt i psykologi kan hjälpa människan, och inte minst hjälpa oss att hjälpa, tvivlar jag inte ett ögonblick på. Men jag

är lika klar på att psykologin kan hjälpa oss att skada människan också. *Det hela beror på vilken etisk grund vi står på.*

Sarskilt under de allra senaste åren har man inom den psykologiska forskningen kommit till resultat av utomordentlig betydelse som ger oss möjlighet att hjälpa – både oss själva och andra. Har vill jag bara kort nämna vilken stark vikt man laggar vid kärleken till nästan. Detta innebar en djup respekt ansvar och omsorg för medmänniskan. Betydelsen av absoluta normer och värden i livet betonas också starkt. Det är också intressant att lägga märke till hur där finns en klar tendens även om denna ännu inte är så omfattande till att knyta frihetsbegreppet till ansvar och till absoluta normer och värden. Att frihet är frihet först när den står i relation till något absolut, är det påståendet som flera psykologer inom den humanistiska psykologin vill skriva under på.

– Det är väl riktigt att säga att psykologin såsom vi har lärt känna den i vårt land huvudsakligen lagt tonvikten på det biologiska driftsmåttet och materialistiska?

– Ja, jag tror nog vi måste säga det.

Nodvandiga normer

– Har det skett någon namnvard förändring under de sista decennierna?

– Inte någon genomgripande förändring. Men att det under de allra senaste åren har varit en svag tendens i en mer humanistisk psykologisk riktning tror jag vi kan säga.

– Ni nämnde begreppen normer värden och ansvar. Kan ni något mer utveckla innebörden av dessa begrepp? Och hur är det med örd som samvete skuld och synd som närmast har varit tabuord inom psykologin?

– Kort och gott kan man säga att även inom den humanistiska psykologin hävdar att det är *nodvandigt* bl a för ens själsliga hygien, att ha fasta normer och stabila värden att justera sitt liv efter.

Ni nämnde också ansvar. Tar jag inte mitt ansvar på allvar i förhållande till de normer som jag vill följa, kommer jag inte heller att kunna skulda när jag felar. Och kanner jag inte skulden kommer jag inte heller att kunna behöva av att rätta till det jag gjort fel. En sådan situation är enligt många mening i dag en central orsak till neuroser och andra personlighetsrubbingar. Man står vi har inför en helt ny syn på detta område. Man är i dag försiktig med att kalla sådana svarigheter sjukdomar. I stor utsträckning är det realistiskt att tala om att svarigheterna är frukten av brott mot centrala normer. En del forskare talar i detta sammanhang om synd. Naturligtvis är inte syndabegreppet i psykologin identiskt med det kristna begreppet synd. Men synen på synden och konsekvenserna av synden överensstämmer mycket i de båda lagren. Och talar man om skuld och synd, så talar man vanligen också om samvete. Även inom den moderna psykologin. Men jag poangterar att de flesta är försiktiga i användandet av dessa begrepp – än så länge i varje fall.

Jag nämnde förut att det var nodvandigt enligt många mening att kanna skuld när man felat. Och denna skuld skall jag erkänna, helst helt oppet. Enskilda forfattare, som t ex psykologerna och terapeuterna Sidney M Jourard i boken med den betecknande titeln »The Transparent Self,



- Self Disclosure and Well Being», 1964 och O Hobart Mowrer t ex i boken »The New Group Therapy», samma ar, framhaver betydelsen av fullständig och genomford oppnenhet i allt det jag felar Jourard anvander t o m begreppet »genomskinlighet» for att på något satt beskriva vad jag bor efterstrava inom detta område Intet skall kunna doljas

Dold eller ouppgjord skuld skapar barriarer mellan mig och mina medmänniskor och verkar nedbrytande på min identitetskansla

Målet for människans utveckling

- Vad sätter man som mål inom den humanistiska psykologin när det gäller människans utveckling?

- Målet kan enklast sagas vara att människan får vaxa och utveckla sina verkliga möjligheter Självaktualisering ar den beteckning som man oftast anvander om denna process Genom en sådan självaktualiseringsprocess mognar människan samtidigt till starkare ansvar till större kärlek till naturen, till starkare moraliskt medvetande och självständighet och till större aktiv insats for sina medmänniskor och for samhället som helhet

- Men ar det inte en fara for att detta kan leda till en stegring av den självupptagenhet som manga människor sitter fast idag bl a manga av våra ungdomar?

- Fara for ogynnsam utveckling kommer alltid att finnas - Men å andra sidan Självupptagen bor jag vara och måste jag vara Jag får bara inte stoppa har Självupptagenhet så som jag har anvander begreppet gar ut på att arbeta med sig själv for att därmed bättre kunna tjana andra I detta sammanhang talar flera psykologer om att alska sig själv som en forutsattning for att kunna alska sin nasta - Eller sagt på ett annat sätt Dessa bada faktorer står i inbördes beroendeförhållande till varandra

Att ungdomar ar självupptagna i begreppets traditionella betydelse ar jag inte med på Enligt min mening ar det vi de ungas uppfostrare, som ar självupptagna, så självupptagna att vi inte kan eller vill se vad de unga egentligen ar upptagna av

En av de mest kända forskarna inom den humanistiska psykologin polemiserar litet mot uttrycket »kärleken gör en blind» Nej, säger han Verklig kärlek gör en seende När vi sedan inte ser, bl a den ungas prob-

lem, ar det då därför att vi saknar kärlek? Jag anser att svaret ar ja

- Det skrivs och talas så mycket i dag om det som man kallar identitetskriser Kan ni förklara detta begrepp?

- Jag ar alltid lite rädd for att med få ord förklara ett invecklat problem Missförstånd kan så lätt uppstå Och fragan om vad identitetskris betyder hor till denna kategori Men efter att ha gjort den reservationen vill jag svara så har Identitetskris upplever jag när jag inte vet vad jag egentligen anser om den ena eller den andra centrala frågan vad jag egentligen vill och har lust till, vad jag egentligen duger till eller inte duger till Ar det egentligen någon som har användning for mig, finns har egentligen någon uppgift som jag kan ta itu med, en plats som bara jag kan fylla? Ar det någon som egentligen tycker om mig? Skulle någon egentligen sakna mig om jag forsvann?

Har ar det inte tal om någon antingen eller situation utan om grader i upplevelsen av identitetskriser, eller i upplevelsen av att jag helt vet vem jag ar och vad jag står for Med färre ord och på ett annat sätt kan vi saga att identitetskris upplever den som inte finner mening i livet, som inte nagorlunda klart kan svara på frågan Varfor lever jag?

Identitetskrisen

- Har identitetskrisen något med normer och värden att göra?

- Identitetskrisen har ett nära mycket nära samband med norm- och värdeproblemen

I sin sista bok »Psychology and the Human Dilemma» som kom ut 1967 dryftar den kände amerikanske psykologen och terapeuten Rollo May detta på ett intressant sätt Vardena ar en nödvändig referensram for hur jag bor leva Och finner jag inga värden, har jag foljaktligen heller ingen referensram som jag kan hålla mig till och från vilken jag kan bedoma de olika situationerna, om de t ex ar goda eller dåliga, tjanliga eller otjanliga for mig och mina medmänniskor

Nu ar det ju fel att saga att vi inte har värden Men de värden vi har, ar i allt for stor utsträckning bundna vid forgångliga ting pengar, kläder, position, status osv Forgångliga ting som referensram forvirrar och skadar mer an de hjälper Vi måste, som bl a den amerikanske terapeuten Allen Wheelis säger i sin med tiden mycket kända

och erkända bok »Quest for Identity», 1958, ha stabila värden som riktlinjer for vart liv

- Manga av de tankar som nu blivit aktuella i psykologin härstammar ju från kristendomen Kan man därmed saga att den tidigare motsättningen mellan psykologi och kristendom ar på väg att bli utplanad? Borde i så fall inte detta få konsekvenser for både kristendomen och psykologin?

- Ett otvetydigt ja måste svaras på den första frågan Konsekvenserna av denna andra situation mellan psykologi och kristendom kan bli, sett t ex från kristendomens synvinkel antingen positiva eller negativa Eller båda delarna Den största fara ser jag personligen i detta att kristendomen och i första hand de kristna ledarna ställer sig avvisande eller likgiltiga till de nya forskningsresultaten i psykologin

Relationen mellan psykologi och kristendom måste bli sådan att båda parter ställer sig öppna for vad den andra kan ge »Inte for att sluka, men for att se vad man kan bruka »

- Vilka konsekvenser av dessa nya tankar vill ni peka på när det gäller uppfostran i hem och skola?

- Denna fraga kraver egentligen ett omfattande svar Lat mig bara antyda riktlinjerna for mitt svar på denna fråga I mina studier inom den moderna psykologin slas jag gång på gång av den odmjukhet infor sina uppgifter som manga av dessa forskare ar besjälade av, och det ansvar infor sina medmänniskor som inspirerar dem Samtidigt finns det en genomgående stravan hos många efter att finna och göra det som ar rätt

En uppfostrare skall visa vägen Ja mer an det Han skall samtidigt folja med på vägen for att på basta sätt hindra barnet från att gå fel

Det som jag personligen har haft mest utbyte av i kontakten med modern psykologi, ar att bli stald infor den starka betoningen av att uppfostra på en fast grundval i relation till stabila värden For som uppfostrare kan jag inte bara saga till barnet gå dit, eller gå dit Barnet foljer efter vart jag an gar fram Det foljer mig antingen jag vill eller ej, antingen jag onskar det eller ej Kan vi då, i likhet med vetenskapsmannen vid konfrontationen med denna allvarliga utmaning bli annat an odmjuka och inte nedtryckta, men inspirerade av det ansvar vi har?



— Genom konferenserna i Panchgani skulle vi i svensk industri kunna finna vägarna att effektivt stödja de uppbyggande krafterna i Indien, sade direktor Ivar Fransson Mariestad (i mitten)

— Vi som tror på demokratin i vårt eget land måste förstå att det finns hopp för Indien så att vi inte fordömer detta land till att foras in under diktatur, sade John Soderlund (t h) ombudsman för Transportarbetarförbundets avd i Norrköping och nyligen återkommen från tre månaders arbete i Indien. Godsägare Ove Jensen (t v) appellerade till konferensen att samlas in 300 000 kr för byggnad av Asia Plateau, Moralisk upprustnings centrum i Panchgani, Indien.



— Vi vill bidra med elektrisk installationsmateriel till Moralisk upprustnings nya centrum i Panchgani, Indien, sade direktor Yrjö Miettinen (i mitten) och direktor Carl Johan Karlsson (t h med sin hustru) VD resp VVD vid Puristustuote industrier i Borgå, Finland. Bland andra från Finland var också ingenjör Antero Tikkanen från ASEA, Västerås och stud. Martin Ahlman.



— Vad vi framför allt behöver hjälp med i Pakistan licentiatstudier vid universitetet i Göteborg. Jag vill vänner på konferensen — t v J Ramachandra, som o Ollerups gymnastikfolkhogskola i Danmark.

Svenska affärs- och industriman kunde genom sitt uppträdande visa nya vägar för industrin i Osteuropa, sade kirunatruckens skapare, ingenjör Torsten Henriksson, vid paskkonferensen för Moralisk upprustning i Lunds brunn, strax norr om Skara.

— Jag var i Tjeckoslovakien då regeringskrisen kom, sade Henriksson. Jag fick klart för mig att man inte var nöjd med det system man hittills haft, men att man heller inte kunde acceptera det amerikanska systemet. Man behövde något nytt. För mig står det klart att vad som behövs är att om skapa människor till att övervinna fruktan för att ta nya initiativ.

Torsten Henriksson sade att han genom Moralisk upprustning förstått att om en människa, trots sin ev fruktan, gör vad hon innerst inne vet vara rätt, så kan det bli till något som har betydelse. Han hade själv erfart det vid skapandet av kirunatrucken, som nu gör betydelsefulla framsteg på världsmarknaden. Han hade i Tjeckoslovakien framför allt känt att det ansvar han som affärsman bör ha är att inte exploatera folket där.

— De befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge och vi skulle utan vidare kunna göra goda affärer med dem, sade han. Men jag måste vara en sådan affärsman som ser mer i affärer än att bara få vinst. Jag tror att det är ett ansvar som vi i Sverige och Norden har. Vi kan vara en katalysator mellan de stora blocken och förvandla människor genom vårt uppträdande. I det ser jag Moralisk upprustning som den enda lösningen.

Konferensen var sammankallad för att i en revolutionär tid, sådan som den innevarande, med dess starka tendens till ökat våld i världen, finna



att skapa ärliga politiker sade Khawaja Saiduddin från Karachi (I mit en) som f n bedriver
 arna arbeta samman med Rajmohan Gandhi tillade han Han ses här tillsammans med indiska
 så studerar i Göteborg och t h Mr Kedar som är rektor i Nagpur och f n studerar vid

vagarna till att engagera Sverige och Norden i en tillräckligt genomgripande revolution En sådan måste ta itu med orsakerna till konflikterna och ge ett svar på all form av exploatering och på all den bitterhet som orsakas av exploateringen

INDUSTRI, SKOLA, KYRKA

NORDISK KONFERENS I LUNDSBRUNN

I stralande sol kom 250 delegater resande till Lundsbrunn De kom både från Sverige och de nordiska grannlanderna och från Storbritannien Tyskland, Indien, Pakistan och Australien Alla aldrar var representerade och inslaget av hela familjer var på fallande stort

Fran de omgivande orterna i Skaraborgs lan kom dessutom en ström av människor för vissa delar av konferensen Det var industriman och lantbrukare, arbetare och ungdomar, pressman och politiker, kommunalman och kyrkoledare

Olika arbetsgrupper sysslade med vad konferensens målsättning bety

der för industri och näringsliv för skola och uppfostran för kyrkorna och för ungdom och familj

En dag var reserverad för industri och näringsliv Direktör Ivar Fransson, Mariestad sade att han tagit initiativet till denna dag därför att industrin sällan tidigare kampat med så stora svarigheter som nu Men det egna företagets problem får inte göra mig blind för de större problemen sade han Varlden är sådan att många anser att det inte är någon mening att söka göra något åt den Han hade dock frågat sig vad han kunde göra för att förbättra andan i Sveriges industri Han hade funnit att absolut öppenhet och ärlighet mitt i stora svårigheter lönar sig och fungerar både inom det egna företaget och i förhållande till andra företag

Flera av de deltagande industrimannen tog i en diskussion upp problemet om korruptionen i svensk industri Det är inte ett problem bara för utlanderna, menade de Många exempel gavs på att mutor i mer eller mindre fortäckt form avgor vart en order går också i Sverige

Inte mindre än ett 50 tal lärare och skolledare deltog i konferensen I deras överläggningar, som i hög grad agnades åt skolans målsättningsfrågor, deltog också många ungdomar

— Vad min generation kan anklagas för sade lektor Erling Forland från Oslo, är att den inte givit ungdomen en vision av vad man kan använda livet till Det är på tiden att vi tankar på framtiden och ställer frågan Vilka egenskaper måste de människor ha som skall leva i samhället av år 2000?

— Framtidens människor, sade talarren, måste ha solida och autentiska

Forts sid 14



Eva Westling från Burgårdens gymnasium i Göteborg angav elevernas syn på den idealiska läroplanen —Han har humor är inte stor och duktig, kan sina saker har förberett sig med tanke på hur han kan intressera oss och inte på att proppa i oss fakta är hygglig mot eleverna men står för vad han har sagt, ställer sig inte in och kan hålla disciplin även om vi inte pratar om det han har tänkt sig -



— Har vi pedagoger ett konstruktivt och logiskt program att erbjuda de ungdomar som gör det blinda upproret till sin religion eller tyr sig till narkotika för att dromma sig bort från världen? frågade lektor Erling Forland från Oslo



DALAI LAMA studerar fotografier från Moralisk upprustnings arbete i Asien T v R D Mathur en av de ansvariga för Moralisk upprustnings verksamhet i Indien Filmen »Hunden och benet» visades för några veckor sedan för 1800 tibetaner i Dharamsala belaget vid foten av Himalaja Dalai Lamas högkvarter Vid en visning för 500 barn var Dalai Lamas syster som är rektor för en tibetansk sjuk sköterskeskola närvarande

Stål i stöpsleven

Industrin i det franska Lorraine står inför svåra strukturförändringar I samband med en konferens, där industrins problem sarskilt togs upp har stalstaden Thionville för andra gången på ett halvår haft besök av en grupp från Moralisk upprustning

»Da ni senast var här, blev det klart att Moralisk upprustning har nya ideer att erbjuda denna del av landet», sade en stålverksdirektor »Vi väntar oss nu mycket av detta besök»

Industriledare från andra länder i Europa var inbjudna att redogöra för lösningar, som de uppnått på svårig heter liknande dem i Lorraine Den tre dagar långa konferensen öppnades av borgmastare Georges Ditsch och bland de 270 deltagarna var representanter för alla större franska stålverk och fackföreningsledare från olika delar av landet

»Moralisk upprustning erbjuder oss inte patentlösningar för industrier eller distrikt som kort fast» sade engelsmannen A Lawson Wood, som var hedersgäst vid en middag, som staden Thionville gav för konferensdeltagarna och som talade om »Moralisk upprustning och Englands kris» »Men Moralisk upprustning har visat att man alltid kan finna lösningar, då människor är beredda att ändra sig och ta på sig ansvaret för sin industri och världen Antingen man talar med fackföreningsfolk eller arbetsgivare visar det sig att alla är intresserade av att delta i en aktion som har globalt omfång och som har möjlighet att skapa en modern värld, en värld som fungerar»

En ledande man inom den franska stålindustrin kommenterade »Detta har varit en av de mest effektiva week ends som jag någonsin varit med om»

Luxemburgs TV sände ett program med intervjuer och sånger från europashowen »Luta Er ut», som uppfördes på konferensen Omkring en miljon människor i Frankrike, Tyskland, Belgien och Luxemburg beräknas ha sett programmet

En arkitekt slår sig lös

Fran England kommer chockerande rapporter, som tyder på att alltför intar en avvisande hållning gentemot landets 1½ miljon färgade invånare I Amerika är var 10:e invånare färgad, i England bara var 33:e men de är koncentrerade till vissa områden, t ex Birmingham

Roger Walker tillhör Birminghams vita majoritet Han är en modern ung man, lika modern som de hus som skjuter upp i centrum av staden och som han delvis varit med om att konstruera Han är en man på väg uppåt

Walker var en av de yngre delagarna i en arkitektfirma Genom att uthålligt odla de rätta kontakterna hoppades han att kunna skaffa firman tillräckligt med uppdrag för att på det sättet kunna garantera sitt avancemang till att bli en av huvuddelagarna inom några år

En dag fick Walker se en film om Moralisk upprustning Det gav honom nya ideer om hur han skulle kunna använda sitt liv

Walker har två dottrar, en på sex och en på fyra och tanken på deras framtid lammade honom inte fred En dag i hostas tog han hela familjen med sig och bilade till en arkitektkonferens i Moralisk upprustnings

konferenscentrum i Caux i Schweiz

Besöket där fick drastiska konsekvenser Walker och hans fru, som är konstnärinna, beslutade att göra det Gud sade till dem och ta ansvar för sin stads och sitt lands framtid Då han funderade över vad det skulle innebära i praktiken, fick han en tanke som inte lammade honom »Sag upp ditt jobb i arkitektfirman och försök få anställning som föreläsare vid arkitektskolan i Birmingham»

Walker hade sedan länge varit på det klara med de urusla bostadsförhållandena för de flesta färgade i Birmingham och att engelska arkitekter borde göra något för att skaffa dem bostäder som var anpassade efter deras egenart och där de kunde känna sig hemma En post vid högskolan skulle göra det möjligt för honom att arbeta med nya ideer och träna nya arkitekter

Då han återvände till Birmingham, fick han veta att en post vid högskolan just hade ledigförklarats Han sökte den och fick den Det innebar en väsentlig reduktion av familjens inkomster, men de är eniga om det steg han tagit

»Moralisk upprustning betydde för mig modet att göra det jag visste var nödvändigt», säger Walker En växande grupp av människor från alla raser arbetar tillsammans med honom De tror inte att vit makt eller svart makt är nyckeln till framtiden utan den kraft som kan förändra människors motiv och målsättning

KRISTENDOMEN - opium för folket eller väg till framtiden?

Av kallskapellan

INGE MANNSÅKER, Norge

Opium är ett gammalt kant narkotiskt medel. Det har som alla narkotika den egenskapen, att det erbjuder maniskan en möjlighet att fly från verkligheten. Det har också andra verkningar: narkomanen blir efter hand förslöad och utan vilja att lösa sina problem.

Karl Marx formade propaganda-satsen »Religion är opium för folket» och framkastade därmed en beskyllning som sedan ingått i kommunistens arsenal i kampen mot kristendomen. Den gör människan likgiltig för verkligheten, ja hjälper henne t o m att fly från den.

Men med »verkligheten» menar Karl Marx klasskampen. Och därmed måste varje åsiktsriktning som motverkar klasskampen bli stamplad som reaktionär, förslöande, som verklig hetsflykt. Maos paroll till sina parti-kamrater 100 år senare är därför konsekvent: »Gör er kvitt illusionerna och bered er på kamp!»

Givetvis måste också kristendomen stamplas som en illusion som leder bort från den verkliga kampen.

Med andra ord: Kyrkan och de kristna har inte haft någon svårighet att rubricera »opiumanklagelsen» som ett äkta utslag av den dialektiska materialismen.

Men finns där inte en udd i anklagelsen? Kan inte religionen för många människor få formen av något som tillfredsställer ett visst allmänreligiöst behov, eller ett behov av att tillhöra en viss social grupp, att ha vänner som det är angenämt att umgås med? Religionen kan bli en personlig livför-säkring och hjälp i noden som är bra att ty sig till, utan att människan själv engageras för Guds mål och plan.

Det kan vara nödvändigt att hålla opiumanklagelsen levande. Men vi behöver inte överlåta detta till Karl Marx. Evangelierna har tillräckligt med starka ord att säga oss männi-

skor som använder religionen som en status symbol för att tillförsäkra oss en plats i det goda sällskapet. »Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja.»

Den brännande frågan är:

Kan de kristna idag visa ett tankande och ett engagemang, som passar den revolutionära tidsålderns utmaning? I det följande nämner jag tre synpunkter, som måste ingå i ett sådant tankande och engagemang.



Inge Mannsåker

Den nya mänskligheten

Trots allt som är nytt lever vi i en gammal värld. Tekniken gör landvinningar som tar andan ur oss, samtidigt som människorna tycks vara fångade i samma gamla livsmonster. Först jag och sedan du – för den handelse det blir blir något över!

Men i denna gamla värld moter vi erbjudandet om »den nya mänskligheteten». »Den nya mänskligheten» existerar i Guds hjärta som ett faktum och för oss människor som ett mål.

Jag kan inte söka Gud utan att mota ett hjärta som har plats för alla raser och nationer, som lider inte bara

med lidande kristna utan också med muhammedanska flyktingar och svältande hindumassor. Jag kan inte förbli cynisk och kall gentemot andra människor och folkgrupper utan att vara med om att förbereda ett nytt Golgata drap, ett nytt korsfastande av Karleken själv.

Den nya mänskligheten är min förpliktelse som kristen, ja den är min förpliktelse som människa, oavsett vad jag kallar mig.

Den skapande minoriteten

Historiefilosofen Arnold Toynbee prägade uttrycket »den skapande minoriteten». Han hade kommit till den slutsatsen att det i en kulturkrets är ett relativt litet fåtal som formar och bestämmer massans värderingar, dess prioriteringar, dess fördomar. Toynbees pastaende kan förvisso ge upphov till många diskussioner. Vi kan t ex fråga oss om en minoritet kan vara något lika positivt som negativt. Att ett fåtal på kort tid kan förändra mentaliteten till det samma i en miljö t ex i ett klassrum eller på en arbetsplats, är en känd sak. Något som inte alla har klart för sig är att en minoritet som är medveten om sin uppgift att vara positivt skapande, kan kampa fram en ny inställning i ett folk och därmed bana väg för nya lösningar. Vad har inte en Wilberforce betytt för kampen mot slaveriet? Vad har inte vanliga kvinnor och män med en vision och en uppgift gjort för att skapa ny förståelse för barmhärtighet och rättfärdighet, där många andra till en början var blinda och accepterade status quo?

Den skapande minoriteten kallas i evangelierna för »surdegen» som genomsyrar hela degen.

Korsens dynamik

Någon gång på attitalet väntar man att den stora hungerkatastrofen skall inträffa i världen, såvida inte den kurs vi nu håller andras på ett drastiskt sätt. Uppfinningsrikedom och planlaggningsmobilisering kommer att mobiliseras för att mota den stigande krisen. I denna situation vore det fatalt om man måste dra följande slutsats: »Människornas moraliska hållning är irrelevant. Relevant är den rätta produktionen och den rätta fördelningen.»

Ser vi inte att de bästa femårsplanerna blir saboterade av korruption,

Forts sid 14

Saxat och citerat



VI KAN STIMULERA EN NY OCH konstruktiv trend inom konsten. Det är mycket intressantare, mycket mer tillfredsställande och bra, mycket svarare att leva för, att förändra och inrikta vår tids tankande än att bara följa med. Endast döda fiskar flyter med strömmen.

Vi har enastående uppgifter framför oss — att formulera det tankande och demonstrera det som är förutsättningen för nästa steg i mänsklighetens utveckling. Det är en uppgift värdig våra möjligheter och långt större än dem. Men utan att människor lever för någonting som är stort, nog blir livet en ganska trist affär. Vår tids människor är på väg in i den intressantaste epoken i mänsklighetens historia, och vi kan tillsammans bestämma hur vi skall utforma den.

Kenneth Belden
styrelseordförande för
Westminster teatern i London

KAN MÄNSKANS RÄTT TILL ETT minimum av frihet skyddas mot de överallt närvarande avlyssningsapparaterna och elektroniska genomlysningsmaskiner, och annan apparatur? Skall vi bli slavar under

vetenskapen, eller skall den befria oss?

Kan vi inte undanröja rasmotsättningar, kan de växa till ett förstörande monster som kommer vara religiös och ideologisk konflikter att framstå som rena familjegralet. Detta får inte handa för vara barns skull, oavsett deras ras eller färg.

U Thant i Teheran (Dagens Nyheter den 23 april 1968)

NÄR MAN ERKÄNNER MISSTAG är man kanske något klokare än då man begick dem.

Robert Kennedy

FORUTOM DET ATT VÅLD INTE lonar sig kommer också att det inte appellerar till samvetet. Någon försvarare av Black Power anser en vädjan till samvetet som irrelevant. En av dem sade till mig nyligen: »Att helvete med samvete och moral. Vi vill ha makt.» Men makt och moral måste följas åt. Söker jag makt kan jag inte ringakta moralen. Jag vägrar att bli utdriven i en machiavellisk cynism när det gäller makt. Makt i bästa bemärkelse är ett rättfärdigt användande av styrka. Alfred den stores ord är fortfarande sanna: »Makt är aldrig god utan att den som har den är god.»

Ikke-våld är makt, men det är ett rätt och gott användande av makt. Änvar konstruktivt kan den rädda både vita och färgade.

Den verkligen stora nackdelen med våld är att den leder till tragedier och åstadkommer precis det man försöker förstöra. I stället för att minska tragedierna bidrar den till att mångdubbla dem. Med valdsakt kan man döda en lognare, men man dödar inte lognen och bygger inte upp sanningen. Med vald kan man mörda en som hatar, men man dödar inte hatet. Tvärtom, våld bara ökar hatet. Så går det. Att lösa våld med våld ökar bara våld och gör natten ändå mörkare än den var. Mörker kan inte drivas ut, mörker bara ljus kan göra det. Hat kan inte drivas ut, hat bara kärlek kan göra det.

Jag vägrar att godta att Gallup-undersökningar om tendenserna i tiden skall bestämma vad som är rätt. Jag tror nog att det fanns ledare i Tyskland som uppriktigt var emot det Hitler gjorde mot judarna. Men de gjorde sina undersökningar och uppdagade att antisemitismen var den gängse tendensen. Och för att vara »med sin tid» gav de efter för något av den mest vanarande och skandaliga ondska som historien känner till.

Martin Luther King Jr
i boken »Vilken väg?»

SOLIDARITET ÄR ETT TANJBART begrepp. Vi kan gärna vara solidariska mot de sjuka, därför att vi själva kan bli sjuka en vacker dag. Vi kan också visa solidarisk omsorg mot de gamla, för vi själva åldras och blir gamla en gång. Men de som befinner sig på övre halften av loneskalan vet att de aldrig kommer att hamna i en låglonegrupp, och då blir det ofta så och så med solidariteten. Men då är väl vår solidaritet inte stort mer än ett slags kollektiv form av egoism?

Ledare i Arbeiderbladet, Oslo
den 17 april 1968

»TESEN OM PROLETARIATETS DIKTATUR är helt felaktig.»

Det tjeckoslovakiska partiprogrammet gör upp med larosatserna.

»Det är inte partiets mål att bli en universell förvaltare av samhället, och att påtvinga varje organisation och varje instans sina direktiv. Dess uppgift är framför allt att framkalla socialistiska initiativ. Den kan inte påtvinga någon sin auktoritet genom administrativa medel, men måste försöka få sina önsningar genomförda genom föredömet i handling, genom medlemmarnas insats och genom sina ideals sanning.»

Langre ner i samma avsnitt heter det att partiet måste ha en oformell auktoritet. »Inom lagens ram måste det kampas för att vinna flertalets stöd. Den borgerliga ideologin kan bara bekämpas genom en öppen idekamp i hela folkets åsyn.»

Aftenposten Oslo
den 3 april 1968

Haile Selassie om Moralisk upprustning

Addis Abeba Schweizaren Pierre Spoerri, en av de ansvariga för Moralisk upprustnings konferenscentrum i Caux, mottogs nyligen i audiens av kejsare Haile Selassie. Kejsaren sade att det nu blivit tvingande nödvändigt att utbreda Moralisk upprustning i världen. Han vill gärna sända en representant till Caux i juni då det är trettio år sedan Moralisk upprustning lancerades.

Uppehållet i Addis Abeba omfattade också besök hos ordföranden för landsorganisationen, medlemmar av regeringen och universitetsmyndigheterna. På påskaftonen sände TV filmen *Mr Brown kommer ner från berget* baserad på en pjäs av Peter Howard.

Ny engelsk delegation till Indien

London Fyra fackliga ledare reste nyligen från England till Indien efter anmodan från Rajmohan Gandhi, som begärt hjälp i arbetet med att radda den vacklande indiska ekonomin. De representerar skeppsvarv, byggnadsindustrin och Londons flygplats. Detta är den andra delegation av fackföreningsmän från England som rest till Indien i detta ärende.

A propos Vietnam

Caux Schweiz Studenter från Schweiz, England, Frankrike, Tyskland, Holland, Tunisien och Libanon mottogs under påsken i Caux. »Många demonstrerar mot kriget i Vietnam», sade oxfordstudenten Hilary Belden. »Nu finns det hopp om ett slut på kriget. Om det blir fred, kommer vi då att sluta tanka för Fjärran ostern? Är vi beredda att satsa allt för att lösa de problem som orsakat kriget och som finns kvar antingen det slutar eller inte?»

Sing-Out på ny turné i Italien

Milano En ny Sing Outensemble har anlänt från Amerika för en turné genom Italien. På flygplatsen togs den emot av representanter för sju italienska Sing Outgrupper. Första foreställningen ägde rum vid Milanos tekniska högskola. Salen fylldes snabbt av 1000 studenter som samlats till möte i närheten för att planera demonstrationer vid högskolan.

I Bergamo mottogs de unga aktörerna med starkt bifall från 5000 människor. Det var andra gången Sing Out gastade staden och programmet avbröts ideligen av applåder och entusiastiska tillrop.

Första pris till ungdomar med "Stegen"

Stockport England Första pris vid en dramafestival för Stockports ungdom vanns av en grupp som uppförde Peter Howards pjäs »Stegen». De hade inspirerats till sitt pjäsval genom ett besök på Westminsterteatern i London.

Direktsändning från Caux i schweizisk radio

Caux Schweiz Stall vilka frågor Ni vill om Moralisk upprustning! Det var den schweiziska radions erbjudande till sina lyssnare som under 75 minuter fick telefonera in och få svar på sina frågor. Man hade ordnat direkt sändning från Caux. Programmet var ett led i serien »Sondagsfri» och karakteriserades av radions programledare som »en fascinerande debatt». Det ställdes flera frågor än någon gång tidigare i serien, om t ex Vietnam, rasproblemen, kommunismen och hur Moralisk upprustning finansieras.

Sing-Outcentrum öppnat i Tyskland

Geislingen Tyskland Representanter från Sing Outgrupper i elva länder i Europa, Afrika och Amerika deltog vid öppnandet av ett utbildningscentrum, som skall knytas till Sing Outverksamheten. Detta nya centrum ligger vid Michelsberg mellan Stuttgart och Ulm. Forbundskansler Kiesinger sände följande telegram: »Det gläder mig att man skapat en samlingsplats i de schwabiska alperna där ungdomar kan lära sig första sitt medansvar för uppbyggandet av en fri och demokratisk samhällsordning. Jag önskar detta utbildningscentrum framgång i arbetet.»

Raskampen i England

Manchester *Manchester Guardian* rapporterade om ett möte på Westminsterteaterns kulturcentrum där den aktuella rasfrågan behandlades. En tidigare brittisk kolonialtjänsteman i Nigeria, Hugh Elliott, sade enligt tidningens referat att Enoch Powells tal som blivit en brandfackla i den engelska debatten var ett exempel på konfrontationen mellan vit makt och svart makt. »Jag vill säga ett förflått till alla immigranter för arrogansen i den installationen att varje färgad människa skulle vara ett problem», sade Elliot. Konferensens ordförande Conrad Hunte, tidigare vice kapten i den västindiska kricketlandslaget, sade att »England hade chansen att skapa ett blandsamhälle, som kunde bli en förebild för hela världen», rapporterade *Guardians* skribent.

En social revolution har börjat

Panchgani Indien Kommer vi att få nya Vietnam över hela världen? Mellan svarta och vita i Amerikas storstäder? I fabriker, byar och universitet i Indien?

I Indiens byar har en social revolution kommit igång som snabbt tar itu med urgamla föredomar, tvister, korruption och motsättningen mellan kasterna. Det är en revolution av den art att både Vietnam och Amerika skulle behöva den. Heter det i inbjudan till en konferens på Asia Plateau, Moralisk upprustnings konferenscentrum i Panchgani, Indien. Konferensen pågår i maj månad.

Industri . . .

Forts från sid 9

kunskaper och formagan till kritiskt, konstruktivt och självständigt tänkande De måste vara kanslomässigt och moraliskt mogna för att motstå en yttre press och måste ha byggt upp en livsyn som hindrar dem att bli lekbollar i tillfälliga moderiktningars spel De måste samtidigt vara flexibla och ha formågan till omställning och förändring De behöver ha respekt för andras meningar, för lagar och demokratiska spelregler, för det basta i vart kulturarv men också viljan att kämpa för förändring där den behövs De måste ha en global inställning med viljan att få bort noden, svalten och sjukdomen i världen och vara redo att resa vart som helst för att göra en insats De behöver se sitt liv i ett större perspektiv än att bara tjäna pengar och göra karriär eller njuta av livet

Formar skolan egoister?

– Var står vi själva i förhållande till sådana krav, frågade talaren Hjalper vi ungdomen till en syn för vad de kan använda livet till? Hur motiverar vi våra barn till att arbeta, t ex med laxorna? Det vanligaste är val ungefär följande Kom ihåg att du måste ha så och så fina betyg för att komma in på den eller den skolan och få den eller den utbildningen så att du kan tjäna mycket pengar Det är en egocentrisk tankegång som överbetonar stravan efter en god position och att ha det bra Är det inte en fara att vi med vår ypperliga skola utbildar barnen till stora egoister?

Eva Westling från Burgårdens gymnasium i Göteborg ville att man i skolan inte bara skulle lara sig om krig och om hur förvrängt vår ekonomi fungerar utan också lara sig kanna ansvar för hur man kan ta itu med det Att vi i Sverige har det jättebra vet alla, men om vi hade tanken att vi borde dela med oss av det när vi laser om hur världen fungerar så skulle vi bättre snappa upp vad vi laser, menade hon

En serie konferenser för skolfolk planerades, i vilken ingår konferensen för undervisningens folk i Caux, Schweiz, den 27 juli–11 augusti i år

Ett särskilt studium agnades under konferensen åt kyrkans uppgift och ansvar i den moderna världen, inte minst med tanke på det stundande världskyrkomötet i Uppsala I en tid

då människans möjligheter kommit att stå i centrum för uppmärksamheten måste kyrkan på nytt peka på Guds kraft som en avgörande faktor inte bara då det gäller att förändra enskilda människors liv utan också att därigenom påverka och lösa problemen i världen Där man endast räknar med mänskliga resurser kan våldet ibland framstå som den enda utvägen att rada bot på missförhållanden Men kyrkan är inte kallad att engagera sig för eller emot valdsrevolutioner som foder än mer hat och bitterhet

Kyrkans uppgift är i stället att gå i spetsen för en långt större revolution, den sanna kristna revolutionen, som går till roten av det onda genom att människor och nationer låter sig renas från själviska motiv och ledas av Gud Genom en sådan gemensam global kamp kan kyrkorna också finna den enhet som hela kristenheten känner ett så trangande behov av

En grupp ungdomar beslutade att efter skolornas slut i juni resa till Genève för att ansluta sig till Moralisk upp rustnings europashow »Luta Er ut», och att ta med sig kamerater dit

Konferensdeltagarna beslutade att före den 1 september samla in 300 000 kr för byggandet av Moralisk upp rustnings centrum i Panchgani, Indien Den andra etappen i byggnadsprogrammet har just påbörjats och skall avslutas detta år

Måste historien . . .

Forts från sid 3

sitt eget liv hade erfärut att människan kunde förvandlas För sextio år sedan råkade han som ung man, fylld av stolthet, själviskhet och ondska, komma in i ett kapell i England och fann där vid korsets fot att dessa ting kunde botas Han kunde genomskåda den, därför att han frågade den dagen och till dess han dog i tusentals andra människors liv demonstrerade att den mänskliga naturen kan förvandlas Om Moralisk upp rustnings världsstyrka, som växte fram under hans ledning, sade han »De vet hur ett nytt moraliskt klimat kan skapas på grund av vad som hänt i deras egna liv De kan inte erbjuda några nya pappersplaner, men de har en erfarenhet som ingen kan förneka »

Det är en erfarenhet av den levande Guden det gäller »Endast Gud kan förvandla den mänskliga naturen»,

sade Buchman Den erfarenheten har botat vitas arrogans gentemot färgade liksom hårda mau mau mans hat mot sina vita fortryckare Den har givit marxisterna den felande faktor som kan förverkliga deras dröm om ett klasslöst samhälle

Det är den enda kraft som kan vända den våldets flodvåg som på nytt hotar att dränka världen För alla som avvisar diktatur, antingen den utövas av en klass, en ras eller en generation, är det den enda kraft som kan förverkliga ett alternativ som fungerar

Revolutionen i människans natur är vårt enda hopp

Kristendomen . . .

Forts från sid 11

favorisering och svindel, av brist på samarbetsvilja? Den indiske ledaren Rajmohan Gandhi visste vad han gjorde, när han under en kampanj lanserade parollen »Corruption quit India!» (»Indien fritt från korrup tion!»)

Vi minns orden från en vis man »Man kan planlägga en ny värld på papperet, men man måste bygga den i människor»

Det utgår en vägledning från Guds hjärta som är tillgänglig för alla människor, oavsett vilka de är I vår tid är något av denna vägledning nedlagd i den allmänna deklaration för människovärde och människorätt som världens nationer har undertecknat Nu måste det som nationerna har undertecknat i konferensrummen bli till handling i människornas små och stora kretsar

Men det finns något mer

Det finns en korsets dynamik som genom kristendomen är menad att komma till den gamla världen som ett nytt hopp Korsets dynamik är den Kristi kraft som förvandlar människan genom att befria henne från det forgångnas skuld och nederlag och koppla in henne i föråtelsens kraftfält Korsets dynamik är också den kraft som frigöres, när Guds vilja korsar min vilja och jag väljer Guds

Vi har inget lofte om att kristendomen skall bli hela mänsklighetens religion Men stora perspektiv öppnar sig, när man tankar sig korsets dynamik verksam i en skapande minoritet, som tar på sig hela mänskligheten som en förpliktelse


Novid
hurtig
lindring



ved hodepine
NOVID

532

tas oppløst i vann

Novid gir hurtig lindring ved hodepine, reumatisme, nervesmerter, tannpine, menstrasjonssmerter og forkjølelsesbehag. Novid i vann er behagelig i bruk og skånsom sølv for ømfintlige maver. Uten resept på apotek og medisinsalg. Rør og folic-pakning à 20 tabletter samt glass à 40 og 100 tabletter.

Novid - befriende lett å ta.

HYEGAARD & CO AS OSLO

SVAKSTRØM
ER VÅR
STYRKE

Var spesialitet
Alt materiell for
avslutning av
svakstrømskabler

80 år som
spesialforretning i
svakstrømsbransjen

O. ØSTMO A.S

Rådhusgt 3, Oslo 1

Frank Buchmans
hemmelighet

Av Peter Howard

Fabritius & Sønners Forlag

Denne bok forteller med levende detaljer, hvordan Frank Buchman gikk fram i arbeidet med å forvandle mennesker, som var forutsetningen for de større forandringer som pakalte verdens oppmerksomhet.

Nå kr. 5,-
hos Moralsk Opprutting



Gi barna

FFF

(FUHR FLYTENDE FRUKT)

SUNN
NÆRENDE
VITAMINRIK

RÅ EPLESAFT - GIR HELSE OG KRAFT



INGEN MANN
FOR STOR, FOR LANG,
FOR KORT, FOR BRED
FOR
FOLLESTAD

De vil like våre dresser!

FOLLESTAD & CO


STORGATEN 28
INNG LYBEKKERGT
OSLO 1


LEGEMIDDEL

**Forkjølelse, revmatisme,
nervesmerter - forsøk...**

ALBYL-
Enterosolubile

OVERTRUKNE ACETYLSALICYLSYRETABLETTER
Uten maveirritasjon fordi tablettene først
løses opp i tynntarmen. Pakninger à 30
og 100 tabletter. På apotek uten resept.

A/S FARMACEUTISK INDUSTRI 





han fragar efter

Mr. Lemon Lime,

vardens basta juice pulver - - -



Uppfriskande citronpulver naturell — latt att ha med pa resan

Dernings AB
Goteborgs Frihamn