

Dialog Direkt #115

Initiatives of Change

Oktober 2003

Kära Vänner!

En underbar höst övergår mer och mer i frostiga nätter och vintern är i antågande!

Vilka möjligheter det finns att ha mer tid för varann och nya vänner i min och din omgivning! Nya Initiativ som kan leda till förändring i oss och vårt samhälle!

Förra helgen samlades ett 40-tal personer för föreningsmöte på Himlabacken i Solna!

Nästan enhälligt togs beslut om att det nya officiella namnet på föreningen nu är Initiatives of Change – Sverige.

Häromdagen svek jag en medmänniska, en kund som behövde mej, men jag visste inte hur jag skulle hantera någon som inte kom in på Frälsningsarmens natthärbärge. Jag körde honom dit i min färdtjänstbuss och lämnade honom utanför. Efteråt funderade jag mycket om jag kunde gjort något mera för honom! Vad skulle du göra?

Att man gör fel det är mänskligt, men frågan är ställer jag det till rätta med respektive person?

Jag gjorde en blunder i förra numret av DD 114 vilket jag vill ställa till rätta med en gång!

Minnesrunan om Alf Söderlund av Gösta Ekman, blev efter ett slarv från min sida följderna att fel Efternamn skrevs! Jag ber er alla så mycket om ursäkt!

Det finns en ny bok värd att läsas: **Corruption: Who cares?** Av Brian Lightowler

Vi har alla skakats om efter mordet på Anna Lindh, men vad har vi lärt oss? Att våra djupaste egna erfarenheter av sorg inte har tagit itu med, utan kommer ut när en offentlig person mördas. Hur kan vi lära oss bli "sanna" mot oss själva, hela tiden? Anna Lindhs man, Bo Holmberg skriver: "Nu måste värdegrunden och etiken sättas i förgrunden, i familjen, i skolan, i politiken."

Christer

Ninth F4F course in Novosibirsk

Minna Palsio från Finland som deltog i Tivedsamlingen åkte nästan direkt därifrån till denna kurs Foundation for Freedom, F4F "Grunden till Frihet!"

F4F course 32 took place in Novosibirsk, capital of Siberia, from 3 – 11 October 2003. As usual the course was invited by Rector Komarov of the Siberian State University of Railway Transport. Responsible for organising the course was Natalya

Emelyanova, Head of the Language Department of this University.

This so called "Changing Course" was the ninth F4F course in Novosibirsk. The venue was the Blue Lake Resort, a small holiday resort at the shores of the Ob-sea, about one hour drive from the city. A good place to be, especially in beautiful autumn when the birch trees turn yellow and gold. There were 21 participants, a bit less than during earlier Novosibirsk courses. The reason was that this time participants had to pay all costs of accommodation themselves. This meant that 40 out of 60 applicants had to cancel their application because they could not afford to pay 160 US dollars.

One of the participants travelled 400 km. in an overnight train from the city of Tiumen. In Caux last summer she had heard about Foundations for Freedom. When she learned about the course in "nearby" Novosibirsk she decided to apply.

In nine days the intensive course covered subjects like: Basics of being Human, Who am I, Change, Search for values, Freedom, Teamwork, Listening in silence with a daily practice time of silent reflection (R&D-time, "Research and Development"), Public speaking, Relations in the family. Evening programmes included Scottish dancing, a video on the life of Gandhi, sports and games, the "Red and Blue" game, story telling and of course a farewell party on the final evening. 4 members of YHI (Youth Humanitarian Initiative, an NGO established by participants of earlier F4F courses) assisted as junior faculty members. They took the opportunity to explain what YHI is and what it does, inviting the participants of this course to get involved in the voluntary social work that this new student movement is trying to do.

An impression of the impact that the course made on participants may show from quoting some of the participants:

- I will take home this atmosphere of happiness, when you sit together with so many close to your heart people. I am sure this feeling can help me in the rest of my life. I received a real treasure in my memory.
- Answers to basic questions are in myself. It is the direction in which to move.
- I thought I knew what freedom was, but during this course I have learned what true freedom really means".

Immediately afterwards 20 English language teachers came for a 24 hours Teachers Refresher Course. It was a bit of an effort to switch from saying farewell to participants of Changing Course and be fully available again 5 minutes later for the teachers. But we could use much of the flip chart papers still wallpapering the main hall at the Blue Lake resort. It gave the teachers a good impression of the past course while at the same time refreshing their souls with what they had experienced 3 years ago during a six days F4F Teachers seminar. The rest of the teachers programme included ao. Brainstorming and some exercises on teamwork, the new IC/Caux Power Point presentation, made available by Will Jenkins from USA, presented by professor Sergei Gerasimov and read by teachers Nina and Lilyia who were in Caux some years ago. After that we showed Howard Grace's video "Vision and values" about the seminar in Sri Lanka last April. It was received with great interest. The teachers course included a nice party on Saturday evening.

Natalya Emelyanova, Vitaliy Jusupof, Dan Kutsjeriavinka, Minna Palsio, Kees and Marina Scheijgrond, Lola Sokoleva, Katya Zirianova.

Idehistorisk återblick på 60-talets moraldebatt

60-talet var de stora moraldebatternas tid i Sverige. Samtidigt dominerades stockholmstidningarnas ledar- och kultursidor av de s.k. Kulturradikalema, Olof Lagercrantz, DN:s chefredaktör med flera. Ylva Sjöstrand, forskare i idéhistoria vid Södertörns Högskola har nyligen skrivit en D-uppsats med titeln "Sexualmoral och karaktärsfostran. De 140 läkarna och 60-talets moraldebatt." Genom Fred och Agneta Richter har jag fått tillgång till uppsatsen och vill kommentera den för DD:s läsare. Författaren har tydligen besökt och intervjuat Fred Richter och har fått tillgång till hans privata arkiv.

Sjöstrand påminner om de tre moraldebatterna på 60-talet som ledde till bildandet av KDS (numera KD):

1. Debatten om Vilgot Sjömans film 491 som visade sexuella avarter
2. Debatten om kristendomsämnets ställning i gymnasiet
3. Debatten om de 140 läkarnas skrivelse

Hon har funnit att skrivelsen har lämnat spår i KDS första partiprogram. Några av skrivelsens förgrundsfigurer medverkade också i KDS valmöten.

Av uppsatsen framgår att det var fem läkare vid den privata gruppläkarmottagningen på Riddargatan 12 i Stockholm som hade satt igång hela processen på initiativ av Fred Richter. Kanske det största inflytande på kulturdebatten som någonsin en enskild gruppläkarmottagning haft.

Författaren har analyserat reaktioner i pressen på skrivelsen och funnit inte oväntat att stockholmstidningarna var överlag mycket kritiska med undantag för Dagen och Svenska Dagbladet. Däremot var landsortspressen mera positiv och hade förståelse för läkarnas synpunkter. Det blev en våldsam reaktion från kulturradikalema

som på den tiden hade problemformuleringsprivilegiet. De hade en speciell debatteknik. I stället för att diskutera sakfrågan om könssjukdomarnas ökning bland unga och brister i skolans sexualundervisning så sökte men förlöjliga skrivelsen genom att koppla vissa undertecknare till nazismen och framför allt MRA. I efterhand ter sig deras debattmetod som skäligen enkel. En omständighet som gjorde att de 140 läkarnas skrivelse kopplades till MRA var att ett utskick av MRA-tidningen Ny Värld i Bild samtidigt skedde till landets läkare från fyra yngre läkare (däribland undertecknad) som alla även var undertecknare av skrivelsen från de 140. Författaren gör en ganska stor poäng av detta och menar att det var ganska oklokt. I efterhand kan man hålla med om hennes slutsats.

Det författaren kanske inte riktigt har förstått är att ursprungstanken till aktionen kom i en enskild läkares stillhet på morgonen sedan delades i en mindre grupp för klartecken och att aktionen sedan välkomnades av andra och kom till stånd då den låg rätt i tiden.

Av Harry Ferngren

Den moraliska faktorn i människans förändring! Saxat ur ett personligt brev.

Det är min personliga erfarenhet och min teoretiska grundsyn, att det också finns en nådens andliga faktor, utan vilka ingen förändring sker. Jag vill belysa det med min personliga upplevelse.

Under studietiden i Lund körde jag fast i mitt trosliv. Jag sökte uppfylla budet jag mött i förkunnelsen att föra människor till Gud. Det gick inte för mej, utan jag hamnade i inre spänning och ångest. Då fick jag för mej att om jag tog emot Anden, skulle jag få en ny vilja och därmed skulle ångesten försvinna. Men då kom istället fruktan för hur Anden

skulle tvinga mej och ve om jag då inte lydde!

Jag hade också andra problem och inre spänningar och hamnade slutligen i tentamenångest. Jag måste fara hem till Jönköping för att komma till rätta min inre situation. Jag trodde att om jag verkligen såg djupet av min självskhet och synd, skulle jag till sist kasta mig för Jesu fötter. Men det skedde inte. Nyårsdagen 1946 kände jag att om jag inte fann en lösning, hotade psykisk kollaps.

Genom förmedling av en äldre vän kom jag på kvällen till dr Lars Vitus, en uppskattad frikyrkoman och oxfordare i Jönköping. Han talade med mig om Guds nåd, tog fram olika bibelställen och jag började ana något nytt. Vi bad tillsammans. Men jag kom inte riktigt loss.

På vägen hem hände emellertid något. En ljusning i kvällshimlen liksom talade till mitt inre. Det var som en stilla fråga: Vill du bli mitt barn? Jag svarade: "Jag har inget gott, jag är inget gott, jag vill inget gott, men om jag ändå får vara ditt barn, är det inget högre jag vill".

Då var det som en stilla förmimmelse inom mej gav ett svar: "Du får komma som du är och vara mitt barn som du är". Det var så enkelt, odramatiskt, en upplevelse i små bokstäver, men den var verklig. Mina problem fann grunden för en lösning. Jag fick en djup upplevelse av barnförhållande till Gud. Det gjorde att jag kunde ta emot nya saker i tro och finna hjälp: mina studier och tentamina, hela mitt äktenskap med Ulla.

Detta som jag här skildrat, blev min fasta grund. Jag har byggt på den. Och på den grunden kom också den stora upplevelsen av Moralisk upprustning. Det är väl så: NÅDEN och mina MORALISKA BESLUT är delar i en oupplöslig andlig verklighet i Kristus. Det är aldrig bara det ena. I lyssnande och lydnad och i trons liv fungerar de genom Anden.

Gunnar Fur

Några visdomsord från Påven Shenouday i Koptiska kyrkan i Egypten från 28 okt 1993.

Att lära sig vishet och klarhet Uppnå frid i hjärtat

Hur finner man frid i hjärtat idag?

Om vi bekymras av yttre händelser eller aggressioner, är det vårt eget ansvar.

John Chrysostome sa att Du kan inte såra någon som inte är beredd på att bli sårad.

Om någon gör Dig arg, är det inte den personens ansvar, utan hellre vreden som är i Dig.

Om det inte redan fanns vrede i Dig, vad skulle det då finna gensvar till?

Vreden i Dig stimulerar lågorna, friden inom Dig släcker den.

Sluta säga, den personen irriterar mig, säg hellre, jag är irriterad på den personen.

De kan bara väcka det som redan finns i Dig. Det är därför en vis människa aldrig skyller på någon annan, han skyller bara på sig själv.

Lägg aska i ett glas så blir det förorenat. Lägg samma aska i oceanen och det kommer snart att vara glömt.

Har Du ett hjärta som ett glas vatten eller som en ocean?

Samtal om livets möjligheter

Vi träffas återigen i hem i stockholmstrakten för att samtala, diskutera över en bok, be och lyssna tillsammans! Vill Du komma med?

Nästa gång fredagen den 14:e nov. hos Lilliehööks, kl 19.00 Välkomna! 08/6090431

Redaktionen mottager gärna bidrag till nästa Dialog Direkt senast den 15 dec.