

1991-05-20

DIALOG - DIREKT # 3

Moralisk upprustning
frågor och beslut vi bär tillsammans.

ETIK

Lennart Sjögren skriver:

"Anton Taranger anser i DD nr 2 att en ny etik i handlande och tänkande är ett område för MRA att gå in i. Jag håller med.

En veteran inom journalistiken sade mig nyligen att det aldrig tidigare varit en sådan moraldebatt inom svenska medier som under de senaste åren. Den rullar oss förutan. Men - att börja med sig själv är den glömda faktorn i den svenska moraldebatten. Det måste vara en väsentlig faktor som jag tror vi är kallade att föra in i handlande och tänkande i vårt land. Hur gör vi det?

Vad har inte hänt genom människor som börjat med sig själva! Och hur annorlunda politiken kan komma att se ut genom människor som nu vågar göra det!" L. S.

Ja, denna frågan "hur?" är väl något som sysselsatt många av oss. Det vi lärt inom MRA är inte bara en teknik. Vi måste relatera den till människors verklighet. Därför är det viktigt att förstå dagens samhälle. Jag har därför för avsikt att starta debatter inom olika områden, där vi tillsammans kan belysa hur samhället ser ut. Det börjar i nästa brev.

Vad jag behöver lära mig är att ge människor en äkta vänskap, en vänskap för människans egen skull, inte för att hon skall göra något annorlunda, bli mer etisk eller gå in i en rörelse.

Samhället präglas av ytliga kontakter. Om människor kan lära sig leva ut en sann kärlek till varandra, då kommer det nya samhället att mogna som en Guds frukt.

CITATET

Citatsökaren Harry har sänt följande ur "Leva Älska Lära" av Leo Buscalia:

"Välj livets väg. Välj kärlekens väg. Välj omtankens väg. Välj hoppets väg. Välj den väg som innebär tro på morgondagen. Välj tillitens väg. Välj godhetens väg. Det beror helt på er. Det är ert val. Ni kan också välja förtvivlan. Ni kan välja olycka. Ni kan också välja att göra livet obehagligt för andra människor. Ni kan också välja trångsynthet. Men varför det? Det skulle ju vara absurt. Det är bara självbestraffning. Men jag varnar er för att om ni beslutar er för att ta fullt ansvar för ert liv, så kommer det inte att bli lätt, ni måste lära er att ta risker igen. Riskera - nyckeln till förändring."

På tal om förändring har jag beslutat ändra utgivningen så att dead-line för material är den 1:a i månaden. Sedan kommer brevet en vecka senare.

Ekonomi

Två personer har frågat om vart bidrag för kostnaderna för dessa brev kan sändas. Vi diskuterar som bäst hur det skall ordnas, och jag återkommer till detta, så ge er till tåls något längre!

Antero Tikkanen
Nostravägen 19, 417 43 GÖTEBORG.
Nästa brev: 7 juni.

Dialog - Direkt
Anmälningar

91-05-20

Sylvia Bolin
Rickard o Anna Cedergren
Majken Darning
Brita Dessen
Jean-Marc o Eva Duckert
Marja Ekdahl
Ethel o Bernt Ekstrand
Jan o Ingrid Franzon
Ulla o Gunnar Fur
Harry o Kerstin Färngren
Anders o Kristina Gustavsson
Sigrid Hallén
Elisabeth Hamrin
Ove o Ingalill Jensen
Bror o Gerd Jonzon
Daga Jonzon
Dagmar Klint
Bertil Ljungberg
Marisa Malmberg
Jerker Mila
Karin Moberger
Maria Moberger

Sven o Hilborg Måsén
Kjell Nahnfeldt
Folke o Vera Nelson
Ture o Bodil Nelson
Per Olsson
Elisabeth Pehrson
Christian o Monica Pettersson
Otto o Britt Pettersson
Sture o Ingar Rengfelt
Claes o Gunhild Robach
Silas o Gun Rydgård
Kerstin Rääf
Valfrid o I-S Rönnlund
Lennart o Gunda Sjögren
Olle o Margit Söderlind
Gunnar o Sylvie Söderlund
Ruth Söderlund
Anton o Britt Taranger
Antero o Valerie Tikkanen
Elin Westling
Gunnar o Inga Wieselgren
=====

43 st

C. R. Wiklund

D. Wiklund