

DIALOG DIREKT #90

Moralisk upprustning

Kära vänner!

Caux stundar. En vecka efter att jag skriver dessa rader kommer vi att vara på väg. Vi är en Göteborgsgrupp som tar ett ansvar under den första konferensen, "Cleaning the Slate". Det är *Gerd Ekdahl, Curt Olausson* och *Valerie* och jag. Vi skall praktisera detta med samtals- och delgivningsgrupper under konferensen. Det känns spännande.

Det känns som om årets konferensperiod går i enighetens tecken. Olika rörelser med gemensam bakgrund kommer att mötas. I detta med samtalsgrupper kommer i alla fall element från Oxfordgruppen och AA mera konkret till uttryck. Sedan kommer en ungdomsgrupp från Sydamerika, med en bakgrund inom Up With People. Det blir en spännande sommar!

Ett brev från Norge gläder redaktörshjärtat!

Kära Antero!

Många av oss tänker på MRA's framtid och ledarskap och undrar hur det skall bli. Jag har just läst en mycket bra bok av **Magnus Malm**, retreatledare och redaktör för den ekumeniska tidskriften "Nytt Liv". Boken heter "Vägvisaren bok om kristet ledarskap" (Förlaget AB Nytt Liv, 1990) Jag skriver om den därför att jag tycker den har relevans för dem som vill ta ansvar i MRA och inte bara vara åskådare. Den är aktuell för oss även om den primärt är skriven för dem som är engagerade i kyrkligt och annat organiserat kristet arbete.

Det är mycket jag kunde framhäva. Bl.a. går den i djupet om kallelse, här också om hans egen personliga historia. Ett kapitel omhandlar djävulens natur och strategi, citat: "Så länge vi förhåller oss passiva och tar lätt på lydnaden till Kristus behöver vi inte vara rädda att möta motstånd från fienden..." Så går han vidare till att beskriva djävulens listiga

angrepp och metoder, som det är viktigt att känna igen och vars mål är att förlama oss och omintetgöra Guds verk. Vi kämpar mot makter och våldigheter och inte mot människor!

Boken rekommenderas!

Jag vill på samma gång tacka dig för Dialog, som Sturla och jag mottar och läser med intresse!
Varma hälsningar

Viveka Johnson

Är kristendomen svår eller lätt? Del 3

Så är det här. Det fruktansvärda, nästan omöjliga är att överlämna hela sitt jag - alla sina önskningar och all sin försiktighet - till Kristus. Men det är mycket lättare än vad vi försöker att göra i stället. Vi försöker förbli vad vi kallar "oss själva", att uppehålla personlig lycka som vårt stora mål i livet och på samma gång vara "goda". Vi försöker alla att låta vårt sinne och hjärta gå sin egen väg - inriktade på pengar eller nöjen eller ambition - och hoppas trots detta på att kunna uppföra oss ärligt och kärleksfullt och ödmjukt. Och detta är exakt det som Kristus varnade oss för att vi inte kan göra. Som Han sa, en tistel kan inte producera fikon. Om jag är ett fält som inte består av något annat än gräsfrö kan jag inte producera vete. Att klippa gräset håller det kort, men jag kommer fortfarande att producera gräs och inte vete. Om jag vill producera vete måste förändring gå djupare än till ytan. Jag måste bli upplöjd och nysådd.

Det är därför det verkliga problemet i kristet liv finns där människor vanligtvis inte söker efter det. Det finns där i samma ögonblick som man vaknar varje morgon. Alla önskningar och hopp för dagen

Månadens böneämne

Att Caux skall fungera på ett bra sätt, detta världsfokus för MRA.
Att var och en som kommer skall finna sitt nästa steg.

rusar emot dig som vilda djur. Och första jobbet varje morgon består helt enkelt i att skjuta bort dem allihop; lyssna till den andra rösten, öppna för den andra insikten och låta det andra större, starkare och tystare livet strömma in. Och så vidare hela dagen. Se med lite perspektiv på alla de naturliga besvär och grämelser som kommer emot en som en vindil.

Vi kan bara göra det ett ögonblick i taget först. Men från dessa ögonblick sprider sig ett nytt sorts liv genom vårt system: för nu låter vi Honom arbeta på rätta stället i oss. Det är skillnaden mellan färg, som bara stryks på ytan och färgningen eller fläcken som tränger rakt igenom. Han svamlade aldrig. När Han sa: "Varen I fullkomliga", menade Han det. Han menade att vi måste gå in för en hel behandling. Det är tufft, men den sortens kompromiss som vi längtar efter är tuffare - faktum är - den är omöjlig. Det är kanske svårt för ett ägg att omvandlas till en fågel, men det skulle vara mycket tuffare för det att lära sig flyga medan det fortfarande var ett ägg. Vi är för tillfället som ägg. Och man kan inte i evighet försätta att var ett vanligt ägg, ett snällt ägg. Vi måste kläckas eller ruttna.

C.SLewis

Jag snappade upp en intressant kommentar från den profana världen häromdagen. Det handlade som så mycket annat om data. "Informationen är obegränsad men tiden är begränsad." Vi skulle nog alla må bra av att förstå detta när det gäller att leva i dagens mångfacetterade samhälle med så stort utbud av information från alla håll. Man har bara tid för så mycket. Det gäller att ta till sig den viktiga informationen, den som gör att livet strömmar in.

Ha det riktigt skönt i sommar!

Antero