

## 1.000 på oxfordkongress Hela familjen far till Lund

Från St.-T:s utsände medarbetare.

LUND den 3 augusti.

Nu har den tusende anmält sig, ropar en ung dam emot oss då vi kommer promenerande på en av Lunds solsteka, lummiga gator efter att ha tagit en titt på det för sin tid nya och ovanliga barnpensionat, som plötsligt vuxit upp inom lärlings- och yrkesskolornas murar vid Magle storkyrkogata. Den tusende var lundabo med en liten röd nejlika i rockuppslaget.

Ja, när man i dessa dagar talar om Lund och "den tusende", är det inte att ta miste på att det gäller den stora konferens, som på fredagen öppnas här under oxfordgruppens regi, och till vilken deltagare väntas från hela landet.

Den, som inte känner till gruppens arbetsmetoder, kommer ovillkorligen så här dan före dan att bli en smula konfunderad inför det till synes ovanliga sättet att organisera en kongress. Frågar man efter programmet för denna 10-dagars kongress, får man det beskedet, att ett program saknas. Listan på talarna göres upp dag för dag. Undrar man, vem som tagit initiativet till denna tusenhövdade riksförsamling, får man enahanda svar: Det finns inte någon initiativtagare.

Men man handlar trots allt, hur paradoxalt det än kan synas efter en plan. Kanske den här konferensen växt fram ur tidens eget behov, svarar man. Det glider fram människor än här och än där, som självmant tog på sig sin del av ansvaret för det hela. Arbetsfördelningen har gett sig själv och inte blivit till betungande plikter, som man fått att utföra utan till uppdrag, givna och mottagna under Guds ledning, och vad man över huvud tage vill ha sagt på den här konferensen, kommer att sägas genom människor, som praktiskt satt in sitt liv efter dessa riktlinjer.

Då konferensledningen förlagts till akademiska föreningen, skulle man kunna tro, att det i dessa dagar rådde stor brådska. De är ju dock en stor apparat att inkvartera tusentalet människor, även om ett otal forna studentlyor står till förfogande.

Men av nervositeten märker man ingenting. Tack vare ett förträffligt kortsystem utarbetat av grupprörelsen och beprövat vid konferenser i olika

länder, kan man genast se, om en kommit eller inte och om hans säng blivit ledig och kan övertagas av någon annan. En färgskala i rött, blått och gult hjälper en att snabbt överblicka situationen.

Och så var det barnpensionatet, som nu så smått fylles av konferensbarn, d. v. s. barn till föräldrar, som antingen engagerat sig i de många förberedande konferenserna och därför redan varit här några dagar eller f. ö. kommer hit för att vara med som aktiva deltagare. Vid vår lilla blyxtvisit var det matdags och det stora köket var rågat med marmelad-smörgåsar. I sanden lekte några söta småttingar i soldräkter, och i en "hage" på gräsmatta hade två små stockholmare på cirka nio månader installerat sig och trivdes gott. Ingen mor behöver alltså stanna hemma för barnens skull. Hela familjen beger sig till Lund, så enkelt är det.

Fredag morgon kommer flaggorna att gå i topp, och på kvällen öppnas konferensen i Akademiska föreningens stora sal med tal av bl. a. biskopen och stadsfullmäktiges ordförande.

Bric.