

DIALOG DIREKT #64

Moralisk upprustning

Kära vänner!

När jag hade gett upp hoppet om att få något material alls till detta DD kom det två brev i alla fall. Sture Rengfelt inleder.

Nr 63/96 av DD var innehållsrikt och gav upphov till många tankar, varav jag vill delge några. Jag tänker särskilt på vad som sägs om olika sorters "lag".

Vår statsminister sa om den nya regeringen han just hade bildat att den var hans "team". På samma sätt kan en professor betrakta sina medarbetare och andra människor i sin närhet som sitt "team".

Intressant är Vendelas analys av hur hon upplever vad som i MRA-sammanhang menas med ett "lag" och inte minst vad som brukar kallas för "laget".

Frank Buchman arbetade ju - liksom Jesus - genom att samla omkring sig ett lag, som han hela tiden tränade i att uppfatta och praktisera det han själv trodde på och som stämde med hans erfarenhet av hur man skulle leva, om man hade som syfte att medverka till en Guds-styrd värld genom Guds-styrda människor.

Studerar man Nya testamentet får man intrycket att detta var vad en man som aposteln Paulus levde för. Peter Howard och Paul Campbell (Petrus och Paulus!) skrev tillsammans en bok om detta (eng. "A story of Effective Statesmanship", ty. "Ein Staatsmann namens Paulus", övers. Dr Klaus Bockmühl).

MRA är alltså ingalunda en "rörelse" vilken som helst, som bara kommer och går. Frank Buchman var en profet för vår tid, kallad av Gud för att syrsätta och aktualisera Bibelns budskap och låta det liv det handlar om bli tillgängligt i praktisk form för vår tids människor. MRA - ett sätt att leva är med all säkerhet en modern version av det som i Apostlagärningarna kallas för "Vägen".

En kärnpunkt i detta sätt att leva är ju att ta emot tankar och ledning från Gud själv, att vara öppen för Guds plan för världen och för ens eget

liv. "När människan lyssnar talar Gud, när människan lyder handlar Gud" var ju Franks erfarenhet. Detta är ju också Bibelns budskap, alltifrån Abraham och allt framgent.

För en kristen och MRA-förpliktad människa blir det då en viktig angelägenhet att hela tiden kunna vara klar över vad som är Guds vilja, att kunna uppfatta Guds röst. Detta blir en tränings sak och ett ständigt böneämne, att bli lyhörd i sitt inre. F. B. lär ha sagt att Gud talar särskilt tydligt till ett lag av människor med samma förpliktelse. Där har vi alltså den positiva sidan av att komma samman som ett lag, att leva i ett lag, att tillhöra en laggemenskap, att ha tillgång till den hjälp och det stöd som människor i en sådan gemenskap kan ge varandra. En förutsättning är förstas att denna inte upplevs som en börda och ett tvång utan att alla har en kärlekens omsorg om varandra och hjälper varandra att hålla sig på "vägen".

Att vara "heltidsarbetare" i den betydelsen vi brukar lägga in i det i MRA-sammanhang innebär ju att man ser det som en kallelse från Gud att för längre eller kortare tid avstå från avlönat förvärvsarbete för att helt kunna stå till förfogande för de uppgifter som yppar sig, i tro på att Gud sörjer för alla ens behov. Det är ju detta som brukar kallas att "leva på tro och bön".

Sture Rengfelt

Det andra brevet var från Curt Olausson. Han skriver om de samtalsprinciper som refereras till i DD 56. Han bifogar även några artiklar om Recovery-rörelsen (eller 12-steps rörelsen). Jag citerar först några stycken från artiklarna. Jag fann det intressant med hänvisningar till Oxfordgruppen och kommentarer till vad som hände sedan.

Recoveryrörelsen har sina rötter i en radikal kristen väckelse från trettioalet - Oxfordgrupperna. Det var ett djärvt försök att skära bort det kyrkliga "skalet" så att moderna människor skulle upptäcka "kärnan", ursprungskristendomen. Även i Norden greps kulturprofiler och andliga ledare, blanda andra

Månadens böneämne

- Guds vidare vägledning i några konkreta förslag som kom fram på Alnäs: Retreat-helger. Skapande verksamhet. Seminarium för ungdomar kring Östersjön. Teaterverkstad.

Sven Stolpe och Frank Mangs. Tyvärr stötte kyrkan ut denna väckelse och den förlorade så småningom sin kraft. Men innan detta tragiska ägde rum hann den ge "arvet" vidare till en mycket livskraftig dotter - Anonyma Alkoholister (AA). I en mycket profan förpackning har denna rörelse - genom de tolv stegen - burit evangelisk "dynamit" genom årtionden. Den dynamik som nu utvecklar sig i recoveryrörelsen i USA är obegriplig utan denna andliga bakgrund....

Att recoveryrörelsen spritt sig som en präriebrand under åttiotalet hänger samman med följande insikt: Det är inte bara kring en missbrukare de närstående mår dåligt. Samma känslomässiga skador kan uppstå i närheten av en arbetsnarkoman, en karriärist eller en människa med alltför stora visioner. Här kommer vi rakt in på det område som vi i Sverige förknippar med begrepp som "Guds barnbarn" eller "perifera". I USA kallar man samma fenomen "förgiftad andlighet" (toxic faith). Det innebär att en andlig ledare eller fromhetstradition utövar ett så starkt inflytande i Guds namn att människorna inte vågar lita på sina egna känslor och tänka sina egna tankar. I stället sväljer man sitt inre obehag, låter ledaren eller fromhetsmiljön diktera ens liv och blir alltmer skadad i känslolivet eller helt avstängd - precis som i närheten av en aktiv alkoholiker! Därför springer nu recoverygrupper för "Guds barnbarn" upp som svampar ur jorden inom den amerikanska kristenheten.

Harry Månsus i TROTS allt, 1/94

En ny rörelse "Recovery" (tillfrisknande) har börjat sätta sina första spår i Sverige. Den har sina rötter i en kristen väckelse på 30-talet som kallades Oxfordrörelsen och som var ett försök att upptäcka kärnan i den ursprungliga kristendomen - bortom kyrklig tradition, byråkrati och ceremonier.

Den formades sedermera till en social och politisk riktning i kamp mot kommunismen och fick inget fäste i Sverige. Dess andliga innehåll satte dock spår i en profan rörelse som kalla Anonyma Alkoholister (AA).

Lars-Erik Östebo, Stadsmissionen 3/94.

Efter flera års studier och bön i Den Helige Andes ledning, förstår jag, att mänsklighetens nuvarande sätt att samtala är, till största delen, manipulerat och sjukt. Vi fick gudomliga principer för samtalet nedlagda i oss i skapelsen, principer för samtalet likaväl som DNA-spiralen och övriga genetiska koder. ... Principerna finns bl.a beskrivna i Jakobs brev 5:16 och i 1 Joh 1:7. Delar tillämpades i Metodisterna "klasser" på 1700 och 1800-talen, i Oxfordrörelsens "House parties" och i 12-stegsrörelsens "sharing groups". Delar finns i själavård och bikt liksom i katolska Neukatekumenatet. Idag kan man tydligast studera principerna i 12-stegsrörelsens "sharing groups".... När en "sharing group" möts, och följer principerna för samtalet, kan man se hur deltagarna "ikläder sig", "tar på sig", "går in i" lyssnande, tålmod, kärlek, saktmod, ödmjukhet, ärlighet osv.

Samtalet blir tvärs emot världen! Mänsklighetens nuvarande sätt att samtala blockerar Guds andes arbete. Därför kommer återinförande av de gudomliga samtalsprinciperna att underlätta gudsrikets utbredning på jorden. Vi talar om naturlagar, lagar från skapelsens Gud. Följer vi inte dom blir vi naturligtvis sjuka och än värre, vi fjärrar oss från Gud.

Om det är så som jag beskriver det, och det mesta pekar på det, så har vi att göra med en andlig revolution! Frågan blir, var placerar man "forskningsresultaten", hur för man ut dem till människorna, var gör man det och hur gör man? Bibelgrunden för studierna är f.n.: Jer 31:31-34, Joel 2: 28-29, Mark 12:28-33, Rom 12:2, 1 Joh 1:7, Jak 5:16, Kol 3:12, Gal 5:22-23, Matt 18:20

Vill du tala mer om detta, skriv till Curt Olausson, Dialogen, Marklandsgatan 29-31, 414 77 Göteborg.

Curt Olausson

Du som har funderat på att skriva, skriv! Bara så kan det bli en dialog.