

# DIALOG - DIREKT # 6

Moralisk upprustning

1991-08-07

Kära vänner!

Sommaren sticker emellan med lite sol och värme, när jag sitter och begrundar Bror J's betraktelser kring detta att människor saknar tid:

"Vi har så många sk "tidsbesparande" uppfinningar, som tar så mycken tid att sköta om och reparera. Hos oss just nu tvättmaskinen och TV:n och postkontoret. Vår post är stängd på sommaren. Skraltiga pensionärer och jäktade mammor med barnvagnar får gå en lång väg till nästa postkontor eller vänta på bussar som sällan går under sommaren.

TV'n tar ett par timmar per dag av genomsnittssvenskens liv. Den förlorade tiden skall tas igen. Det blir jäktigt.

Jäktet kan t o m smyga sig in i morgonens stilla stund, så att den blir en lista på allt som skall hinnas med. Det blir ingen tid över för lyssnande, det överraskande, beredskapen för det okända.

I Nya Testamentet finns inte orden "jäkta" eller "hinna med". Däremot har Jesus mycket att säga om "den rätta tiden" eller "min stund". "Min stund har ännu inte kommit" (att göra undret i Kana), Joh 2:4. "De ville gripa honom, men... hans stund (att korsfästas) var ännu inte inne." Joh 7:30.

Renvaktande samer drivs inte av klockan. De kan tycka att man är jäktad och oartig när man efter fyra timmars samvaro tittar på klockan och säger att man ska gå vidare. Men när naturen, erfarenheten och renarna själva visar att det

är rätt tid för renskiljning, då ger de sig iväg med en väldig fart."

Jag förstår ur Brors brev att man har diskuterat ämnet i Uppsala. De har filosoferat kring samhällets förändring under det senaste halvsekle. "Tidigare fanns hemmafruar och ibland hembiträden. Nu skall vi förutom 8 timmars yrkesarbete hinna med städning, matlagning, TV-tittande, gräsklippning vid sommarstugan, skötsel av bilar och båtar. Förr hade ytterst få sommarstuga och de som hade bil och båt hade ofta råd med chaufför o s v. Visserligen har vi nu mera semester och fria lördagar, men då skall allt möjligt hinnas med som vi inte hann med under dryga 10 arbetsmånader."

Brors grundlighet sträcker sig till följande dagliga fakta: "Under 87 lediga dagar (52 lördagar och 35 semesterdagar) ska man hinna med det som inte medhanns under 278 arbetsdagar. Söndagarna var ju lediga dagar under det gamla systemet och användes då ofta till vila och gudstjänst. Men i det nya systemet är de ofta "hinna-med"-dagar."

Ta nu vara på sommarens tillfälle att varva ner. Det är fortfarande juli när jag skriver detta lite i förtid då min semester börjar nu och vi far till England. I höst behöver vi allas inspiration till hur gemenskapen skall gå vidare.

*Antero*