

# ny värld i bild



TIDSKRIFT FOR  
MORALISK  
UPPRUSTNING

NR 2 1976

till Sverige i februari-mars

TIDSKRIFT FÖR  
MORALISK UPPRUSTNING

Utkommer en gång i månaden

Utgives av IDÉ och KULTUR  
Sveavägen 34 6 tr  
111 34 Stockholm  
Tel 08/10 34 56

**Nr 2 – 1976**

I redaktionen  
Finn Harald Wetterfors  
Jan Franzon  
Gunnar Wieselgren  
Lennart Sjögren ansv utg

Nordiska medarbetare  
Einar Engebretsen och  
Eva Rillse Hanssen Norge  
Keld Jørgensen Danmark

PRENUMERATIONSPRIS  
per kalenderår (12 nummer)

Sverige kr 30 -  
Postgiro 70 61 90 - 6

Finland mk 25 -  
Postgiro 11 20 95 Helsingfors

Lösnummerpris kr 2 50 mk 2  
Tryck Br Tengs Oslo

© NY VARLD I BILD

# Song of Asia

framföres på

## Södra Teatern

Mosebacke torg 3

STOCKHOLM

onsdagen den 25 februari kl 19 30  
torsdagen den 26 februari kl 19 30  
fredagen den 27 februari kl 19 30  
lordagen den 28 februari kl 15 00  
söndagen den 29 februari kl 15 00

Biljetter bestalles genom teaterns kassa,  
telefon 08/40 38 67 eller 08/40 37 85,  
aven genom depeschbyråerna på NK eller  
Svala & Soderlund

# Sången från Östern

«Ost ar ost och vast ar vast, och aldrig motas de två» De bevingade orden formulerades vid sekelskiftet av «Djungelbokens» författare, engelsmannen Rudyard Kipling Hans ord gav uttryck åt den västerländska kolonialismens och imperialismens syn på Fjarran östern som en exotisk och ohjälpligt frammande värld, lockande att utforska och exploatera

Men det fanns samtida talesman för en annan syn, som också utgick ifrån att ost ar ost och vast ar vast, men som menade att tiden var mogen för ett möte mellan de båda världarna och att de just genom sin olikhet hade något väsentligt att ge och lära av varandra

En av de hangivnaste företredarna för en sådan vision var den indiske vishetsläroaren Vivekananda, lärjunge till hinduismens store förnyare Ramakrishna Vivekananda fick starkt gensvar både i väst och öst för sin dröm om ett kulturutbyte mellan i första hand Indien och Amerika, där Indien skulle förnyas av västerländsk teknik och Amerika av Indiens andliga tradition Hoppet om en sådan ömsesidig renessans krossades — som så många andra visioner — av första världskriget

Efter andra världskriget har kommunikationsmedlen övervunnit de yttre avstånden mellan öst och väst Men samtidigt har den materiella — kanske också den andliga — klyftan

ökad I u-landsdebatten om undernäring och överbefolkning har de västliga valfärdsnationerna på ett orimligt ensidigt sätt kommit att betrakta sig själva som överlagsna givare i förhållande till de «underutvecklade» österländska mottagarna

I ett längre och djupare perspektiv är det väst som är arvtagaren till öst Kristendomen föddes i granslandet mellan dem båda och har genom Gamla testamentet sina rötter förgrenade åt öster Efter Kristus kom «trudet» att växa ensidigt åt väster Men tiden har mognat för en mission och ekumenik som är medveten om denna ensidighet

Tyvärr har begreppen öst och väst på senare tid dragits in i det kalla krigets förvirring «Ost» har i den ideologiska kraftmatningen kommit att beteckna Osteuropa som motpart till de västliga demokratierna Därmed har «ost» förknippats med en materialistisk och ateistisk ideologi som är väsensfrämmande för det österländska kulturarvet Det tragiska är att den gudlösa ideologi, som en ny västerländsk imperialism nu försöker inympa hos folken i Fjarran östern, aldrig kan läka de sår och försona den bitterhet som den själv är medskyldig till

Mot den här antydda historiska och aktuella bakgrunden är det en unik och meningsfull handling att vi nu kan se fram

mot ett besök i Sverige av den asiatiska musikalen *Song of Asia*

De unga asiaterna i *Song of Asia* kommer inte hit för att få utan för att ge Vad de vill ge oss genom sitt budskap och genom glädjen och skonheten och den levande traditionen i sina sanger och danser är en riktigare och rikare bild av sina hemländer och sin världsdela än den vi fått genom de ytliga och ofta vinklade reportagen i våra massmedia

Aktorerna i *Song of Asia* har själva utformat de dramatiska scenerna utifrån egna upplevelser av krigets och revolutionens fasor De har varit med om allt det som foder hat och bitterhet i världen och som bär hamndens frukt i fortsatt våld

Det är inget lättköpt och färdigt svar de unga asiaterna kommer med Osterns sanningssökare har alltid vetat att vi aldrig når målet utan att gå vagen Och den kan vara smal och stenig

Den väg som lett ungdomarna i *Song of Asia* till inre frihet och tro på framtiden, och som de vill erbjuda oss alla, startar med att vi lyssnar till den stilla rosten i vårt eget inre På den vagen — lyssnandets och lydnadens — kan vi motas som medmänniskor och forenas i en världsfamilj antingen var himmelske Fader latit oss fodas i öst eller väst

Nils Gosta Ekman

# konflikternas kontinent

Ar det någonting så enastående att ett sextiotal unga asiater kommer till Sverige i mitten av denna månad? Vi har ju redan asiatiska invandrare hos oss Och tid efter annan ger oss konstnärer och dansgrupper en glimt av orientalisk kultur och tradition

Anda representerar de sextio, som nu kommer, någonting helt nytt De kommer från tretton asiatiska länder, men de arbetar tillsammans som en enhet Genom musikalerna *Song of Asia* söker de sig fram mot en gemensam asiatisk identitet och bestämmelse

## Asiens historia

Det är lätt att glomma att arhundradens bitterhet och fiendskap skiljer många av Asiens folk från varandra Japans kapitulation 1945 satte punkt för fyrtio års ockupation av Korea Koreanernas bitterhet är påtaglig och kannbar Detsamma gäller i viss mån om Filippinerna Kineserna är väl det folk japanerna känner sig mest besläktade med, men också i Kina lever minnet av Japans aggression kvar

Vietnameserna har genom århundraden måst kampa för att hävda sin oavhängighet gentemot sin store granne Kina Kambodjanerna och laotierna har på sin sida tvingats värna sig mot de driftiga och aggressiva vietnameserna

Thailand har alltid haft be-

kymmer med sina östliga grannar En stor del av landet tillhörde en gång Laos, och tidningarna rapporterar ofta om sammanstötningar i gransområdena, med detaljerade beskrivningar av grymhet och övergrepp

## Grannstrider

Langre söderut ligger striden mellan Malaysia och Indonesien bara några år tillbaka i tiden Malaysierna glommer inte att Indonesien landsatte gerillasoldater i deras land Konflikten mellan Indien och Pakistan är inte lost, även om losgorandet av Bangladesh har gett Indien övertaget I väst har Pakistan svarigheter med Afghanistan Och i norr ruvar den allvarligaste konflikten av dem alla mellan Sovjet och Kina

## Pris för enheten

För i tiden har kriget mellan de europeiska länderna bringat olycka över hela mänskligheten Ungdomarna i *Song of Asia* har betalt ett pris för den enhet de är barare av För att arbeta tillsammans med gruppen har många av dem avstått från anställning, studier och hem i sitt eget land De får ingen lön och har ingen saker inkomst medan de reser från stad till stad och från land till land

De har lärt känna varandras svagheter Japanerna reagerar

mot indiernas brist på disciplin Indierna finner det omöjligt att få reda på vad japanerna egentligen tänker De som kommer från små nationer känner att de som kommer från stora nationer blir för dominerande Men de har kämpat sig igenom problemen och blivit vänner

Det som ber dem alla är en vision De tror att Asien skall övervinna sina svarigheter och visa väg till en ny mänsklig solidaritet De tror det, därför att de själva har upplevt att hatet mellan folkgrupper kan botas, att människor kan ta ansvar för varandra och dela med varandra, och att korrumperade ledare kan bli omutliga Det är detta *Song of Asia* berättar om, och hela stycket är byggt på faktiska handlingar

## Tredje alternativet

De vet att det är en förbrytelse att acceptera förhållandena som de nu är i många av deras hemländer Men de ser inte vald eller status quo som de enda alternativen De satsar på att Gud har en bättre plan för Asien, som de kan finna och förverkliga

Genom *Song of Asia* vill de utmana oss till att ta ansvar för den värld vi lever i

Men det gäller också för oss har i vårt land att vi gör vad vi kan för att utrusta dem och starka dem för uppgiften som väntar dem i Asien

Jens J Wilhelmsen



## Mama, den gamle vise (t v ) berattar for Ramu (t h )

Det var i Asien de djupaste av alla frågor först ställdes. Varför blev människan till? Hur skall hon leva? Vad hander efter doden?

Langst i vaster levde Moses, som tog emot de tio budorden i Mekka och Medina ligger i Asien, liksom Jerusalem, Betlehem och Nasaret. Dar ligger också Benares, hinduernas heliga stad, och Persepolis, zoroasternas historiska centrum.

Budda foddess for 2 500 år sen i Indien, men annu idag paverkar han livet i Kina och Japan, i Sri Lanka, Burma och Thailand, Vietnam, Kambodja och i Laos, som kallas de miljoner elefanternas land.

Asien ar Konfutses och Laotses koninent. Dar tillkom hinduernas heliga bocker, dar lever legenderna, liknelserna och livsvisdomen. Många kanner till dem och kan recitera dem utantill, men mycket få skulle vinna något pris for sitt satt att leva på.

Så vad hander?

Asiens misar och lidanden fortsatter. Dess folk kampar mot orattvisor och fortryck. Och får betala priset for våld och krig.

Asien ar en stor regnbåge som stracker sig från korallreven kring Stillahavsoarna till Svarta havets strander.

Från världens tak, dar Mount Everest snuddar vid skyarna kan vi se Asiens regnbåge. Den valver sig från Filippinernas och Indonesiens tusentals oar, over Malaysias skogar av gummitrad, och Indokinas ångande heta djungler, de hoga bambusnåren i Thailand och Burma, de slingrande vatndragen i Bangladesh, over Pakistans leende vetefalt, Mongoliets och Sovjetiska Centralasiens oandliga stepper, over de sagoomspunna, oljerika oknarna i Arablanderna.

Har ligger Khyberpasset mellan Afganistan och Pakistan, har ar Taj Mahal, den mest beromda byggnaden i Indien. Har stracker sig Kinas stora mur, och har finner vi den forstenade skogen kring buddisttemplen vid Angkor i Kambodja.

I Asien ligger också Fujijama, naturens skona gåva till Japan. Har flyter den maktiga men tragiska Mekongfloden, som kunde ha fått Sydostasien att gronska av nytt liv, men som har fargats rod av blod.

Men framfor allt ar Asien en regnbåge av människor: gula, bruna, vita, svarta.

Idag racker Asien ut handen åt Australien, Nya Zeeland, Papua-Nya Guinea och orkena i Stilla oceanen.

Och mänskligheten med alla sina sorger och bekymmer riktar blickarna på detta nya Asien.

Det ar en världsdal som har valsignats med himmelska gåvor men samtidigt fått bara arren av människors dårskap.

Vad ar då Asiens framtid?

Så målas Asien i oppningsscenen av



I fortsattningen av musikalen presenterar asiater från 13 lander sin kontinent i sång, musik, dans och drama.

# En ny livstil — ett nytt samhälle

Det hör kanske inte till de alldagliga handlingarna att politiker, fackforenings- och industriman, studenter och professorer tar med sig sina familjer för att under en vecka i samtal och praktisk samlevnad utexperimentera en ny livsstil för dagens samhälle. När barnen dessutom tyckte det var roligt och började se fram mot nästa möjlighet att träffas då har man kanske börjat finna något av ett nytt livsmonster. En av deltagarna i detta «experiment» redovisar här sina intryck.



Kyrkoherde Anders Hassler i Nor, Varmland, (tv) tillsammans med riksdagsman Sven Johansson från Skarstad

Vid en tidpunkt då mycket nytänkande pågår i vårt land om frågor som individens plats i samhället, vårt förhållande till den tredje världen o d undrar många om dessa nya goda intentioner verkligen ska leda till några praktiska förändringar. Just detta låg till grund för den veckolonga samling som skedde över nyåret i Jonköping under temat «En ny livsstil, ett nytt samhälle — men hur?» Folk hade rest till Jonköping från Danmark, Norge, Finland och olika delar av Sverige. Där fanns också en grupp från Berlin, människor från Schweiz och Australien.

En medicine professor, starkt engagerad i läkareiska frågor, ledde ett seminarium om «Hur fastställer man etiska normer?» Han sa att «lagen i vårt land är ett minimum och det är fel att tro att något är riktigt bara för att lagen tillåter det». På tal om tro och livsinställningar sa han att hans erfarenhet är att om människor är ärliga och fria kommer de ofta fram till samma lösning av problem även om de har olika trosuppfattning.

## En svensk pionjär

Musikalen «Vi behöver dej! Ett spel om Peter Wieselgren» framfördes under konferensen. Det är levnadshistorien om den svenske pionjaren som blev en av grundarna för det moderna Sverige genom sin landsomfattande kamp mot dryckenskap och social misär. Föreställningen omnämndes i lokalpressen som också hade två artiklar om själva konferensen och intervjuer med flera deltagare.

I slutet av februari kommer den asiatiska musikalen *Song of*

I foreställningen av «Vi behöver dej — ett spel om Peter Wieselgren» deltog 35 personer från olika delar av landet

Torsten Bengtson, riksdagens förste vice talman, talade om FN:s arbete för de mänskliga rättigheterna för de 150 närvarande



**Asia till Sverige** Den 60 personer starka gruppens första anhalt blir Stockholm dit den väntas omkring 20 februari. Detta besök diskuterades och planerades under veckan i Jonköping. Det var av varje att hora från danskar, norrman och tyskar hur de tagit emot asiaterna da Song of Asia besökte deras län-der i slutet av förra året

### TV-intervju

I Norge gjordes ett 25 minuters TV-program om musika-len vilket även innehöll en inter-vju om insatsen för moralisk

upprustning i världen. Manga ansåg att asiaternas besök i Sverige kommer vid en lämplig tidpunkt och att de kan fylla ett stort tomrum i vårt lands tankande och handlande.

Portugal hamnade i konferensens mitt tack vare en konferensdeltagare som just åter-vant från ett veckolångt besök i Lissabon. Han visade bilder och berättade hur bla fackfor-eningsrörelsen arbetar i lan-det. I det här sammanhanget blev frågan om hur man skapar och vidmakthåller en demokrati mycket aktuell och hur ett land som tidigare i hög grad levt på sina kolonier nu ska kunna försörja sig på sitt otill-räckliga jordbruk och fåtaliga naturtillgångar.

### Hoppningivande faktor i Portugal

Dessutom har hundratusen-tals flyktingar kommit till Por-tugal från Angola och Mozam-bique. En hoppningivande faktor i det som sades om Portugal var att hora om människor som o-själviskt arbetat för att deras medmänniskor skulle få en

dragligare tillvaro. Det hade t ex hänt bland hamnarbetarna i Lissabon.

### FN mer än bara fredsfrågan

Riksdagens förste vice tal-man, Torsten Bengtson, höll ett anförande om de mänskliga rättigheterna och FN, där han ti-digare arbetat. Torsten Bengt-son påpekade hur relativt en-kelt det varit att få nationer i FN att skriva på resolutioner om de mänskliga rättigheterna men hur problemen uppkommit i samband med konventionerna och protokollen. Dessa innebär att länderna förbinder sig att följa resolutionerna och accep-terar kontroll på att de efter-följs. Han sa att fredsfrågan är en viktig angelägenhet inom FN men att organisationen också tagit sig an många andra saker såsom undervisning och flyk-tinghjälp m m.

Enligt Torsten Bengtsons me-ning var det av stort värde att ha en internationell organisa-tion som arbetar för fred och frihet oberoende av om organi-sationen lyckas bra eller inte.

*Hakan Ahlman*

# Hos gerillan i Filippinerna

av Genis Ibot

I södra delen av Filippinerna råder inbördeskrig mellan muhammedaner och kristna. Det har pågått i 15 år. Det finns 39 miljoner kristna och fyra miljoner muhammedaner. Minoriteten har ofta blivit exploaterad av den bättre utbildade majoriteten.

Den muhammedanska befolkningen är koncentrerad på ön Mindanao. Många önskar fullständig separation från Filippinerna. Konflikten har sin ursprung kan spåras genom historien till 1500-talet när spanjorerna sökte kristna Filippinerna. Ferdinand Magellan, som upptäckte Filippinerna 1521, dödade av en muhammedansk kung. Sedan dess har man kallat muhammedanerna «morer», vilket betyder «mordare» eller «krigare».

## Modern muslim, fadern kristen

Min familj blev inblandad i kriget. Min mor var muhammedan, min far kristen. Under striderna brändes vårt hus. Två av mina morbröder, som var muhammedaner, blev grymt torturerade och dödade, vilket orsakade stor bitterhet bland muhammedanerna.

Alltsammans ledde till att mina föräldrar skildes och familjen splittrades. Jag hatade min far för att han var otrogen mot min mor. Vid det laget var jag



Artikelförfattaren

16 år gammal. Jag flyttade till ett lager för muhammedanska flyktingar. Där undervisades vi i att döda och hamnas på regeringen och de kristna. Jag var vittne till mycket lidande i lagret. Vi var ibland utan mat flera dagar i sträck. Många blev sjuka och dog.

I lagret mötte jag några kristna, som vågade komma dit för att försöka ta hand om oss. De talade inte alls om religion. En av dem pratade mycket med mig. Han talade om den «inre rosten» — att varje människa har ett samvete och en fri vilja att välja mellan gott och ont. Han sa att om jag ville få en lösning på mina familjeproblem så måste jag lara mig att följa min «inre rost».

Jag blev övertygad om att verklig förändring och fred bara

kan åstadkommas genom radikal förändring i människornas hjärtan och motiv och inte bara genom vapen. Jag hade under många år sett valdet i funktion och jag visste att det inte kunde tillfredsställa mitt folk eller leda till verkliga framsteg. Jag sökte efter någonting bättre.

Så kom jag till den punkt där jag försökte lyssna till min «inre rost». Resultatet blev att jag uppsökte mina föräldrar. Jag bad dem båda, men särskilt min far, om förlåtelse för min bitterhet mot dem. För mig var det ett radikalt steg att bli ärlig med dem om mina egna fel och inte bara ge dem skulden för deras misstag. Men jag tog det steget. Jag återlämnade ett gevär och en del ammunition som jag stulit från min far och använt i striden mot den kristna befolkningsgruppen.

## Redskap för enighet

Den ärliga bonen om förlåtelse enade och försonade min familj. Det gick inte så fort, men nu har mina föräldrar flyttat samman igen. Min far bad om förlåtelse för sin arrogans och oansvarighet. Min mor hade velat hamnas. Men hon förlät honom, och nu är de återforenade.

Förra året blev mina föräldrar tillsammans använda av Gud som redskap för enighet.



och forsoning i var provins Det började med att min mor blev inbjuden till ett gerillalager i bergen av en muhammedansk ledare Han sa att han litade på henne därför att han observerat hur min familj enats Han bad min mor om hjälp med att reda upp förhållandena bland muhammedanerna

Min egen upplevelse hade lett till att min mor också börjat leva i lyssnande till den «inre rosten» Hon kände att Gud ledde henne till att acceptera inbjudan och att ta med min far, som är pensionerad officer i armén Tillsammans beslut de att inte ta med något skjutvapen eller några knivar Det innebar livsfara Striderna pågick fortfarande på andra sidan bergen Men de trodde att det var Guds vilja och att han skulle beskydda dem

### Fem år i djungeln

När de kom till gerillans gomatställe, valkomnades de av 140 personer som vantade på dem De stannade sex dagar och nätter och diskuterade med gerillan om vad som hant i vår familj De utmanade dem att överväga den sorts förändring i människans hjarta som kan leda till



Ingången till marknadsplatsen i det flyktinglager, som Genis mamma är förståndare för

en ny ordning i de personliga och sociala problemen i vårt land

Muhammedanerna var vidöppna för sådana tankar De hade under många år genomlevt elände och krig Modern till en av de muhammedanska ledarna sa till min mor «Fem år i djungeln på flykt undan bomber och maskingevar har lamnat bittra sår i vart folks hjartan Men efter att ha lyssnat till er känner vi oss helade» De diskuterade tillsammans faran av att andra ideologier använder mi-

noritetsproblemet för att invadera Filippinerna

### Militärbefälhavaren inbjöds

Den fjärde dagen gick min far ned till staden för att inbjuda militärbefälhavaren i trakten till lagret i bergen Han samtyckte till att komma med min far Tillsammans med den muhammedanska gerillan utarbetade de en överenskommelse baserad på en hjartats förvandling och på den inre rostens inspiration Överenskommelsen innebar enighet mellan muhammedaner och kristna och skydd för min befolkningsgrupps rättigheter

Militärbefälhavaren sa efteråt att om han inte sett det med egna ögon, hade han aldrig trott att en sådan försoning kunde ske, och att kristna kunde bli mottagna på detta sätt i muhammedanernas lager

Den sjuätte dagen gick officeren, mina föräldrar och några från gerillan ned till staden Co-

*Forts s 14*



Muslimar och kristna tillsammans med Genis föräldrar (under pilen)

# Vart syftar vi i världen?

Vart syftar vi i världen? Det är inte att få alla in i en rörelse. Det är inte att reformera individer. Det är att bygga en ny värld. Det är att ta itu med krissituationer överallt.

Men vi måste gå djupt. Vi kan inte bara ha ett konstgjort överflöd. Indiens problem kommer inte att lösas bara av u-hjälp. Europa kan bli utfattigt utan att Asien blir rikt. Vi måste gå ner till rötterna. Vi vill ha valstånd, vi vill ha enighet, vi vill ha fred. Men detta är frukterna. Var är rötterna? De finns på det moraliska och andliga området. De består av absoluta moralnormer: absolut arlighet, absolut renhet, absolut osjälviskhet och absolut kärlek.

På en del håll är det inte modernt att tala om sådana normer. Vad betyder det? Det betyder att vi behöver dem så mycket mera. Vi behöver Guds ledning, och vi behöver villigheten att lyda.

Om ni vill hjälpa Asien och Afrika, kan ni inte göra det utan absoluta moralnormer och utan Guds ledning. Detta är inte en vädjan om andlös meditation i ett horn långt borta, utan en appell till engagemang i världens och människornas problem. Men det mest tillfredsställande engagemanget, som kostar mest och går djupast, är när man beslutar sig för att göra det som Gud vill att man skall göra. Kommer Norden att engagera sig i världen på det sättet? Vi behöver er alla.

*Chefredaktören för tidningen Himmat, Rajmohan Gandhi, i ett tal i Köpenhamn*

## Hur kan jag börja?

En väsentlig förändring i livet har för många människor börjat med ett stopptecken. Stanna! Tank efter! Vad talar det till, allt detta som man har så bråttom med? Finns det någon mening med det hela?

Ens tillvaro är redan sådan att programmet är fullpackat från morgon till kväll. När ska man då få tid att tanka efter? Dygnet har ju inte fler timmar. Det är en orubblig naturens lag — och på den punkten är vi alla likaberättigade. Man får sina

24 timmar om dygnet, varken mer eller mindre.

Vill man finna tid till någon form av stillhet och eftertanke kan det betyda att helt radikalt stiga upp tidigare på morgonen. Mitt i vintern? Ja, kanske t o m mitt i vintern.

Det finns andra som inte har tillräckligt med uppgifter att fylla sin dag med. De langtar efter att kunna att de behövs för någon eller några andra människor.

För alla och envar kan det

betyda något att ta nog med tid att vara stilla och låta tankarna komma, även om sådant som man för det mesta skjuter ifrån sig.

### Latt att se

Det är ofta lätt att se var andra har fel. Man kan iaktta grannar, släktingar, politiskt oliktankande och ha mycket klart för sig vad som borde vara annerlunda. Utan att riktigt vara medveten om det kan man hysa

*Initiativtagaren till världsrorelsen för moralisk upprustning dr Frank Buchman hade en stark övertygelse om Sveriges världsengagemang. Han talade 1938, när han besökte Sverige, om att «Nordens folk kan bli ett monster för hur man bor» och att Sverige skulle vara «folkförsonaren». Men inte med en moralisk pekpinne på andra folks synder eller med brosttoner om att vi skulle vara någon sorts världssamvete. Han tänkte på en konkret, ofta anonym insats på de håll i världen där noden, vare sig det rör sig om materiell eller mänsklig underutveckling, är som störst.*

*Det rör sig alltså om det världsengagemang som är livsluften för en människa eller ett folk med en världsideoologi.*

*Tusentals svenskar har sedan 1938 på olika sätt varit engagerade i en sådan insats, både här hemma och i skilda delar av världen.*

djupa och bittra kanslor mot människor, mot ett livsöde, mot samhället eller mot Gud

## Eftertanken

Svaret på frågan «Hur kan jag börja?» kan vara lika enkelt som obekvämt «Börja med dig själv!» Tar man absolut ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek som utgångspunkt kan man nästan inte undgå att upptacka något behov av förändring. Det som handlar i stillheten, eftertankens stund, kan verka obetydligt. Men att börja ställa tillräta vad man gjort fel, så gott det går, är att vända uppmärksamheten mot vad man kan göra för andra och se mindre på hur någon annan kan ha gjort fel mot en själv.

Ett kinesiskt ordspråk säger «Det starkaste minnet är svagare än det svagaste bladet». Nu skriver de flesta svenskar med kulspetspenna, men ordspråket är inte mindre sant för det. Att en inre rost i stillhet kan ge oss vägledning, är en erfarenhet som många människor gjort. Ett praktiskt hjälpmedel är papper och penna, så att man inte

glommer och inte tappar bort något väsentligt.

Ett barn som lär sig gå behöver övning. En vuxen människa som lägger om sitt sätt att leva behöver en viss övning. Barn och vuxna kan behöva lika mycket träning i att se vad som är rätt och orätt. När man studerar böcker som gett tidigare generationer ett livsinnehåll, kan de få en belysning som gör dem dagsaktuella.

## Nyckeln

Nyckeln till förändring i ens eget liv kanske man finner i den där stunden av stillhet. Att ta tid för den blir då en omistlig vana, något som ger djupare mening åt allt man företar sig. Och vissa saker i livet verkar inte så nödvändiga som man förut trodde.

När kärleksheten för andra människor utvecklas, kan en vanlig människas liv bli mer och mer användbart i en stor och aldrig avslutad kamp för det goda seget i världen.

Th. Vy från Caux, Schweiz, där världskonferenser för moralisk upprustning hölls.





## SAXAT OCH CITERAT

Folk vill forfarande maximera sin konsumtion. Man tar mycket illa upp när levnadsstandarden sjunker. För många i industriländerna kommer 1975 att gå till historien som ett mycket dåligt år. Hittills har inga tecken synts till som tyder på moralisk förändring, ingen storsinnet, ingen beredvilighet att klara sig med mindre för det gemensamma bastas skull, ingen hänsyn till att på lång sikt en ideologi som är grundad på stenhård individualism måste ge vika för en ideologi som sätter gemenskapens rättigheter framst.

John A. Loraine, New Statesman, 26 12 1975

Det som mänskligheten allra mest behöver idag är inte att lösa problemet krig eller fred, livsmedels- och energikriserna, inte ens det ekologiska problemet. Det livsviktigaste behovet är en ny medvetenhet, en ny allomfattande ideologi som går på djupet och som skulle kunna få in ordning i det otroliga kaos i mänskligt tankande som är den grundläggande skillnaden mellan nutidsmänskan och alla föregående epokers människor.

Mihajlo Mihajlov, New York Times, 23 12 1975

Kommunisterna och icke-kommunisterna har en gemensam

svaghet. De skapar inte den nya människotypen. Därför saknar de båda det enda som är väsentligt för att skapa en ny värld. Men det finns en högre ideologi som ger människorna nya motiv, ny karaktär. Den fungerar. Det är ett nytt sätt att tanka som kommer av att man lever efter absoluta normer, absolut arlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. Med en sådan ideologi börjar folken tanka. Det är frågan om en ny statskonst, en förpliktelse att förändra hela världens sätt att tanka, leva och våga. För alla överallt är detta framtidens väg, det normala livets väg.

Frank Buchman i ett radiotal 1956

När Frank Buchman dog var jag medarbetare i Stockholms-Tidningen, som i sin tur dog något senare. Redaktionschefen bad mig skriva en dödsruna. Det gjorde jag gärna, även om jag kände mig kritisk mot en del av Buchmans efterföljare. I dödsrunan framhöll jag att även om Buchman kritiserats starkt, så hade han i alla fall inspirerat den mest djupgående andliga och moraliska förnyelsen under förre hälften av detta århundrade.

Efter någon timma fick jag mitt manus tillbaka. Chefredaktören hade gett order om att

ingenting fick skrivas om Frank Buchman. Det var enda gången under 40 års arbete som journalist som jag fått ett manus refuserat i min egen tidning. Jag hade svårt att förstå att en tidning som stod för frihet och demokrati skulle utsätta Frank Buchman och hans verk för en sådan mörklagning. Jag fick då tanken att en rättvis värdering av Buchman borde komma i tryck. Men först tio år senare skrev jag boken «Experiment med Gud».

Nils Gosta Ekman vid  
stockholmspremiären på filmen Korsväg 14 11 1975

En tidigare folkpartiledare sade en gång i riksdagen: «Ju mindre självdisciplin det finns i ett folk, dess mera kommandodisciplin blir nödvändig».

Blir vi för självvåldiga och egensinniga, fungerar inte samhället längre. Man måste ingripa på något sätt. Då är det polisstaten som dyker upp, och i dess förklaring diktaturen. Här finns det också ett samband med kompromissandet om det vi vet vara riktigt. Men jag tror att det under allt det har kompromissandet ändå ligger en övertygelse om att det finns något fast, något absolut, som man kan sikta på även om man aldrig kan nå den absoluta toppen.

Alla tror inte på Gud — som jag gör — men jag tror att de flesta människor har en känsla av att det finns något dirigerande, något som ger upphov till allt det som vi har omkring oss. Jag har levt länge nog för att erfarenhetsmässigt bli övertygad om att det finns en gudomlig styrande makt som kan tala till oss, ge oss ledning och ge oss hjälp när vi själva sviktar.

James Dickson vid nyårs  
konferens i Jonköping 29  
12 1975

## NYÅRSSAMLING

i Brummunddal i Norge med ungdom från Norge, Danmark, Sverige och Indien var ett av initiativen efter besöket av *Song of Asia*-truppen i Norge under hösten. Här framförde en dramagrupp, som bildats efter besöket, ett litet skådespel som deltagarna skrivit utifrån sina egna erfarenheter.

## PROFESSOR THEOPHIL SPOERRI

*Brev till sin familj och sina vänner* är en nyutkommen bok som utgivits av Caux Verlag. Dessa brev ger en intim och personlig bild av den engagerade personlighet som professor Spoerri var. Korrespondensen innehåller en ofta rik och djuplodande dialog med vänner om centralt mänskliga frågor och ibland av mycket personlig karaktär, skriver Tribune de Caux. Den kan rekommenderas genom IDÉ & KULTUR, pris 20 - kr.

## ÅTTA AFRIKANSKA LANDER

var bland de 28 länder som deltog i nyårskonferensen i Caux, Schweiz. Leonard Kibuthu från den ledande Kikuyu-stammen i Kenya talade tillsammans med Wycliffe Khagula från en minoritetsstam om hur de funnit ett svar till fördomar och hat mellan stammarna Kibuthu, som på sin tid kampade med Mau Mau, talade om nödvändigheten av att detta svar nådde hela landet och hela kontinenten för att inte den bitterhet och det hat som finns i Kenya och i hela Afrika skall leda till kaos.

## NIO INDIANHOVDINGAR

från Kanada och USA tog initiativet till en konferens för indianer och icke-indianer i början av januari i Calgary, Kanada. I inbjudan sades bl.a. «Nordamerika behöver skakas om under 1976. De kulturskapande krafterna måste stärkas lika mycket hos indianer och icke-indianer». Niketu Iralu, en av deltagarna i *Song of Asia*-truppen deltog på särskild inbjudan av indianhovdingarna.

## ENGELSKA STUDENTER

En delegation av engelska studenter från universiteten i Oxford, Cambridge, Durham, Cardiff och Aberdeen har gjort ett två veckors besök i Egypten. Under sitt uppehåll där var de det egyptiska ungdomsdepartementets gäster. Syftet med

resan var att fördjupa kontakterna med studentledare som vill stärka relationerna mellan arabiska och europeiska länder på grundval av gemensamma andliga och moraliska värden.

Några av dessa egyptiska studentledare var i Caux och England i somras. Det egyptiska initiativet togs mot bakgrunden av de erfarenheter studenterna gjorde under den resan.

## KAMERUN

Direktören för det statliga patentverket i Kamerun, Vastafrika, Rabel Ossono, sade nyligen i London: «Om vi inte hade lärt känna moralisk upprustning i Kamerun, skulle vi ha befunnit oss i samma situation som Angola idag. Tack vare den kontakten har vi undgått branningarna och skeppet har kommit lyckligt i hamn. Vi har inte lost alla våra problem. Men vi vill gärna att vårt land skall bli utgångspunkt för en stor insats för att ena Afrika. Det kanske skulle kunna börja med att vi delar med oss av de erfarenheter vi gjort genom att tillämpa moralisk upprustningsprinciper. Med den förhoppningen återvänder jag från London den här gången.»

## CANBERRA

«Vi har inte råd med flera valkampanjer, där alla nationella ledare talar som om resten av världen inte existerade. Vi behöver ledare som ger en moralisk ideologi den centrala platsen. Det är den enda grundvalen på vilken ett lands säkerhet och ansvarstagande kan byggas upp.» Det var en av många övertygelser som kom till uttryck vid en internationell konferens för moralisk upprustning i Australien vid nyåret. Japan, Filippinerna, Nya Zeeland, Papua-Nya Guinea, Samoa, Fiji, USA och Kanada var några av de 24 representerade länderna. Premiärministern i det nyligen självständiga Papua-Nya Guinea, Michael Somare, uttryckte i en hälsning till konferensen sin önskan att den skulle bli «avskjutningsbas för nya initiativ för Sydostasien och stillahavsområdet». En talesman för den australiska urbefolkningen, prinsessan Margaret Tucker, sade att hon genom kontakten med moralisk upprustning förstått att hennes folk har något att ge till den övriga världen. «Och det betyder mycket för oss, för det har lärt oss att vi är människor.»

tahato dar en konferens mellan muhammedaner och kristna agde rum. On Mindanaos guvernör, regeringens representanter, Saudi-Arabien's ambassadör (en del arabländer har försökt medla i konflikten) och ledare för bagge befolkningsgrupperna var närvarande. Vid konferensen blev min mor ombedd att åka till Manila och lägga fram överenskommelsen de kommit fram till i djungeln för Filippinernas fungerande vicepresident.

### Garanterade rättigheter

Den 6 juni 1975 lades överenskommelsen fram för den fungerande vicepresidenten. Den garanterar muhammedanernas rättigheter och enigheten mellan muhammedaner och kristna. Men den innehåller också bestämmelser om att livsmedel, byggnadsmaterial och medicin skall ställas till förfogande, liksom om lån för lantbruksmaskiner och för att återuppbygga skolor och moskeer. Överens-

kommelsen gäller tills vidare bara i vår provins. Men många i Mindanao har bevitnat det under som skett. De har ställt inför utmaningen att prova ett nytt alternativ.

Religionen är inte roten till kriget i mitt land, utan människornas exploatering av varandra, vår självskhet och vårt begär. Vårt hat och vår bitterhet utnyttjas av andra som vill ha makt för sig själva och sin ideologi.

Om vi muhammedaner hade levt ut vår tro på ett effektivt sätt, då hade vi kanske i stället för att göra uppror kunnat utmana de kristna att också effektivt leva ut sin tro. Om vi kan lösa minoritetsproblemet i vårt land, då kan vi hjälpa till att lösa minoritetsproblemet på andra håll i världen.

Jag är mycket tacksam för att Gud utvalt vår familj till att bli hans kampare i den här revolutionen. Det under som skett med oss ger mig verkligt hopp om att en personlig förändring kan leda till förändring av samhället.

## Extra föreställning i Oxford

Föreställningen av Song of Asia måste dubblas under besöket i Oxford. Biljetterna till den första föreställningen var utsålda två veckor i förväg. Den andra föreställningen kunde ges tack vare att regissören för den pjäs som var annonserad i teatern för följande kväll upplät scenen för Song of Asia. Efter föreställningen sade regissören, Elizabeth Tooms: «Besöket av Song of Asia var en fantastisk upplevelse för folk i Oxford. Den har vad människor är ute efter. Den var en utmaning för oss att inte sticka under stol med vad vi tror på.»

Studenter vid universitetet och andra oxfordbor gjorde sig tillsammans ansvariga för att samla in de pengar som behövdes för besöket och att skaffa gästerna logi. Många av asiaterna inbjöds av studenter att bo i deras rum och nationshus. Andra fick bo hos familjer i stan. Två malayiska studenter, som studerar i Oxford, samlade ihop 100 pund för trupperns underhall. Kinesiska restaurangägare bjöd hela truppen på en måltid. En annan gång var de gäster till Oxfords kommitté för rasintegration. Den måltiden lagades av damer från Indien, Pakistan och Sydafrika.

Song of Asia-truppen fick kontakt med studenter från många asiatiska länder under sitt oxfordbesök liksom med studenter från olika delar av Afrika.

### Ny Värld i Bild

## Prenumerera NU för 1976

- Aktuell information från hela världen
- Intervjuer och debattartiklar

12 nummer per år Pris 30 kronor

Rabatt: Prenumeration av 5 ex 120 kronor

# ACEROLA PLUS

Naturligt C-vitamin

från Acerola Korsbar, Nypon, Svarta Vinbar och Paprika

Acerola Plus tillverkas i tropikerna Acerola Korsbar växer i Västindien  
Frukten är 28 gånger rikare på C-vitamin än apelsin

Redan 1945 lade professor Asenjo fram de vetenskapliga bevisen om fruk-  
tens enastående höga C-vitaminhalt



ACEROLA PLUS säljs  
som tablett och in-  
stantdryck i HALSO-  
KOSTAFFARERNA

Goda tuggbara tablett i förpackningar om 50 st,  
100 st, 250 st och 750 stycken C-vitamin-halt 100  
mg per tablett Finns även i starkare dosering 300  
mg och 500 mg per tablett

Som instantdryck osotad 2000 mg per tesked och  
sotad 1000 mg per tesked

VALJ  
ACEROLA PLUS  
C-VITAMIN  
av hög  
KVALITET

Import Orebro Naturprodukter AB Box 94, 701 02, Orebro tel 019/183360  
Även postorder expedieras — om inte Acerola Plus finns på er plats



BÅTPLANER?  
Rådfråga  
Båt-PONTUS  
Goteborgs  
Frihamn  
Tel 031-51 07 04

Båt  
PONTUS