

DIALOG DIREKT #53

Moralisk upprustning

Kära Vänner!

”Var inte rädd!”

Så börjar ett brev från Elsie Thurén. Hon fortsätter...

Jag har precis läst en bok, som jag gärna vill berätta om, därför att den gjorde mig glad och stärkt i tron. Det här är inget debattinlägg utan ett vittnesbörd.

Boken är en intervju med påven, **Johannes Paulus II**, gjord av en italiensk journalist, **Vittorio Messori**. Den har titeln: **Våga hoppas!** Journalisten ställer frågor som jag, och kanske andra med mig, skulle vilja ställa, men som man inte riktigt vet om man törs. Man är också rädd för att någon skall ställa sådana frågor till en själv. T.ex.: Om Gud är kärlek: Varför finns det så mycket ondska i världen? Varför har den helige Ande tillåtit splittringen mellan dem som följer samma evangelium och är anhängare av samme Kristus? Existerar fortfarande paradiset, skärselden, helvetet? Varför hör man så sällan talas om evigheten? Vad tjänar det till att tro? Kan man inte leva ett ärligt, rättfärdigt liv utan att behöva ta evangeliet på allvar?

Johannes Paulus svarar som jag uppfattar det rakt och ärligt. Han stöder sig ofta på bibeln (vem av oss skulle inte göra det?) men också på kyrkofäder och lärare. Ofta får han hjälp av minnen från sin polska ungdom och sin första tid som ung präst. Han verkar inte rädd för de svåra frågorna, han vågar tala om ”outgrundligt mysterium” och ”kyrkans tystnad” som en lämplig hållning inför det man inte kan förstå. Varför är han inte rädd? ”Återlösningen har skett. Jesus har dött och uppstått och den helige Ande finns mitt i bland oss.”

Påven älskar ungdom, samlar dem omkring sig, de ger honom hopp. Vad lär han dem om kärlek? ”Kärlek är att ge sig själv till en annan som gåva.”

Johannes Paulus vill arbeta för samförstånd mellan alla människor av god vilja, tillsammans med muslimer och judar har han arrangerat fredsbön i Assisi.

Evangelisation är ett ord som han ofta använder. Han hör till dem som undrar om den tid närmar sig när kristendomens centrum har förflyttats till Afrika och Asien, varifrån evangelisation kommer att utgå till det sekulariserade Europa.

Det ger mig hopp att en man med så stort inflytande över så många människor vågar säga: Var inte rädd: ”Inte för dig själv, för världen, för andra människor, för jordiska makter, för förtryckande system!”

Elsie Thurén

MRA, en organism

Varje tidsålder förvaltar ett kapital av idéer åt sina efterkommande. Vår gemenskap kan som innehavare härav ivrigt se fram emot flera spännande upptäckter. Vinsten blir mer än en ökning. Det blir en förvandling. För den här tidsåldern är vinsten MRA. Att rädda en söndervittrande civilisation är passé. Den har vittrat sönder.... Vi befinner oss i en övergång. MRA är ett koncept som organiskt växer fram ur ett annat. Inte ett koncept som mekaniskt lägges till ett annat. I den meningen är MRA en organism. Vinsten är mer än en tillökning. Det är en mentalitetsförvandling. Att stiga upp till ideologi.

Då världen själv fortfarande håller på att skapas, vad menar då MRA exakt med att omskapa? Omskapa vad som är fel? Det är mer än det. Det är att öka vad som redan är riktigt. Det betyder att få fram relevanta alternativ till ondskan, i ekonomi, politik o s v. Kristi djupaste erfarenheter för människorasen.

Vad man direkt kan observera som väsentligt, när någon gör en sådan erfarenhet, är ett lugn, en tillit, ett återvinnande av frihet, en spontanitet i tanke, vilja och mod. Detta kan man iakttä men inte ansluta sig till. Man måste själv erfara det.

Frank Buchman i ett tal i Garmisch, Tyskland, 1949.

Övers av Lennart Sj.

Inte är det alltid så lätt och självklart att få konkret ledning i sin stilla stund på morgonen. Jag har förstått att huvudsaken med stillheten på morgonen är att jag renar mitt sinne från all surhet och negativa tankar. Då kan senare på dagen komma idéer som är gudagiven ledning.

Inför samlingen om förnyelse har det sagts att vi gärna kunde söka stöd i äldre gudsmän och lärare. En sådan är **Natanael Beskow**. Han skriver så här: ”*Det är däri det hoppfulla, det segervissa ligger: att tänka de goda tankarna är att gripa om en mäktig verklighet och göra den till sin egendom... När vi slår in på den vägen, att förnya vårt inre genom nya och heligare tankar, så är vi i förbund med livets mäktigaste krafter. När vi tänker de tankar som sätter vår själ i förbindelse med den livets verklighet som strömmar ut från Gud, så är det livets Gud själv som medelst våra tankar utför sin skapandegärning i oss och genom oss i världen omkring oss*”

Gunhild Robach

Månadens böneämnen

- Samlingen i Dömle, och ett nytt andligt djup inom gemenskapen.
- Somalia. (Se Gunnar W's artikel i nyhetsbrevet). Alla människor som lärt något om förlåtelse och inre lyssnande behöver stärkas.

Inbjudan

Stilla dagar på Dömle stiftsgård, från fredag 27 till söndag 29 oktober

”Se jag gör allting nytt”

Kom med och sök nya källor i vårt förhållande till Gud. En gemenskap där vi kan uppleva befrielse och förnyelse tillsammans utan krav på prestation. Tid för enskild stillhet och andlig läsning kommer att ges.

Det är angeläget att den som deltar är med hela tiden!

Frågor att begrunda

1. Har jag praktiserat förlåtelse tillräckligt?
2. Var ligger mina svaga punkter? Kan jag förändras på någon?
3. Hur återställs sunda värden (enkelhet, ärlighet, trivsel)?
4. Vad tänker jag om mitt land?
5. Kan andligt ledarskap ersätta makt?
6. Vilka ord eller erfarenheter har givit näring och spänst åt min tro?

Dessa frågor är avsedda som hjälp till förberedelser och kommer ej nödvändigtvis att tas upp under de stilla dagarna.

Välkommen!

Ove och Ingalill Jensen Harry Fergren
Viveka och Sturla Johnson Jan Franzon
Klär och Jens Wilhelmsen

Praktiska upplysningar

Dömle ligger ca 3 mil norr om Karlstad. Från Karlstad väg 62 och norr om Deje skylt Dömle, avtagsväg åt vänster. Vi använder ungdomsgården vid Dömle stiftsgård och har självhushåll. Vi hjälps åt med matlagning och andra praktiska bestyr. **Den som vill hjälpa till kan kontakta Ingalill Jensen som är samordnare.**

Program

| | | |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Fre | 15 - 18 | Ankomst |
| | 18.30 | Kvällsmat |
| Lör | 8 | Frukost |
| | 9 | Meditation över en bibeltext. Klär o Jens Wilhelmsen inleder |
| | 11 | Samtal i smågrupper |
| | 12.30 | Lunch |
| | 16 | The eller kaffe |
| | 16.30 | Andlig läsning. Harry F inleder. |
| | 18.30 | Middag under tystnad med musik |
| | 20 | Gemenskapskväll |
| Sön | 8 | Frukost |
| | 9 | Morgonandakt |
| | 10.30 | Min egen o vår gemensamma uppgift Ove, Ingalill och Viveka inleder. |
| | 12.30 | Lunch på stiftsgården |
| | 14 | Avslutande gemenskap |
| | 16 | Avslutning. Hemfärd |

Tag med **bibel och böcker för andlig läsning** som du sätter värde på. Ta även med **lakan och handduk**. Kostnad för helgen (kost och logi) är 400 kr per person, vilket betalas vid ankomsten. Några enkelrum för 350 kr per dygn finns i annex eller huvudbyggnad.

Anmälan senast 16/10 till

Ove och Ingalill Jensen, Trossnäs Gård
66052 Edsvalla, Tel 054-544 122

OBS! Antalet platser är begränsat!

Mötet i Dömle har blivit ett tema för detta nummer. Min egen tanke är dock att fara till det möte som sker samtidigt i Tirley Garth, England, och som inspirerat samlingen i Dömle. Jag representerar Sverige. Från Norge kommer Sturla Johnson och Anton Skulberg.

Anteo