

DIALOG - DIREKT # 30

Moralisk upprustning

Kära vänner!

Gerd har nu gått vidare. Plötsligt är hon borta. Birgittaspelet i Nådendal var sista kampanjen vi hade tillsammans. Där var hon märkligt levande med tanke på sjukdomen som härjat i hennes kropp. Det var som om hon fick speciella krafter för att kunna vara med om detta besök i Finland som blev något av en kulmen för Birgittaspelet.

Gerd hade gett speciella direktiv för begravningen. Det skulle gå i barnens tecken med ljus och glädje, och alla skulle få en tårbit. Många kom från när och fjärran och vi for med hela familjen. Musiker från Birgittaspelet spelade i kyrkan. Eva Hovstadius sjöng och hennes man Tjelvar spelade orgel. Meteorologerna hade utlovat regn till fredagen, men det var en solig eftermiddag när alla gick från kyrkan i procession till graven. Där fick man ta farväl av Gerd och kasta sina blommor i graven. Före återtåget till församlingshemmet sjöng vi Bred dina vida vingar.

Jag har talat med flera som tidvis haft täta telefonkontakter med Gerd. Min tanke inför begravningen var att nu är det upp till vår generation att stödja varandra.

Frankrike

När jag i SvD läste "Trendrapport" blev jag så glad och hoppas på att något nytt är på väg. Tänkte att Du kanske kan använda det här i sammandrag. Så står i ett brev från Inga Stina Rönnlund. Under rubriken

Tillbaka till naturen, familjen och de enkla moraliska frågeställningarna skriver Björn Erik Rosin om nya trender från Paris.

Farväl till den blinda tron på att tillväxt var frälsningen, au revoir till snabba klipp på börsen. ... Det är kort sagt så att det är ute att vara inne i Frankrike idag. Bästa vaccinet heter arbete, reflektion, inre övertygelse. Att med jämna mellanrum uppsöka tystnaden är också välgörande.

I en tid då många bokförlag knäar har lilla Autrement haft stor succé med en serie. Titlarna är talande: Ärlighet, Trohet, Tolerans, Artighet, Tålmod, Ödmjukhet, Respekt. På Autrement konstaterar man bara blygsamt att man genom sin moralserie mött ett behov.

De borgerliga värden som sprider sig över Frankrike är i Gerard Mermets (sociolog) ögon mer en fråga om livshygien eller ett försök att hitta en sammanhållande cement i en tid när många ledstjärnor slocknat.

Stilla Stund

Exempel på konkret hjälp i min stilla stund, från Harry Ferngren.

En intressant sak med morgonens stilla stund är att man ibland uppfattar något man läser som direkt riktat till en själv. Jag vill som exempel dela följande erfarenhet:

För någon tid sedan blev jag förbigången till ett viktigt uppdrag vid kliniken som jag tyckte mig lämpad för och trodde att jag skulle få. Men professorn valde en annan kollega till uppdraget. Jag blev då mycket besviken och ledsen och funderade på att säga upp mig då jag inte tyckte att jag hade klinikledningens förtroende.

Följande morgon läste jag efter bibel-läsningen ett avsnitt ur Tomas Merton "Seeds of Contemplation" ur kapitlet Tradition och revolution (Min fria översättning):

"...Dock måste denna tradition alltid vara en revolution, eftersom den till sitt väsen förnekar de värderingar vid vilka mänskliga lidelser är så kraftigt förankrade. Till dem som älskar pengar och njutning, ära och makt säger denna tradition: Var fattiga, gå ned till den botten av samhället, Tag den lägsta platsen bland människorna, lev med de ringaktade. Bekämpa inte dem som hunsar er utan be för dem som sårar er. Sök inte efter njutning, utan vänd er från sådana ting som tillfredsställer era sinnen och ert förstånd och sök efter Gud genom hunger och törst och mörker genom andens öknar dit det verkar vara vansinne att bege sig. Tag på er bördan av Kristi kors d.v.s. Kristi ödmjukhet och fattigdom och lydnad och försakelse så skall ni finna frid för era själar. ...

Detta ord uppfattade jag som direkt riktat till mig. Min tanke blev att fortsätta tjäna mina patienter och att be för klinikledningen. Något senare blev jag kallad till professorn som "hört om min reaktion på omvägar". Vi hade ett öppenlystigt samtal under vilket jag fick en förklaring och en ursäkt men också en uppmaning att gå direkt till chefen men mina reaktioner i fortsättningen. Jag sade att för min del var saken klar eftersom jag hade fått hjälp att komma igenom det redan.

Harry Ferngren

Norberg

Snart är det dags för den traditionella arbetshelgen i Norberg, nu under temat **Alnäs igår, idag och imorgon**. I över 40 år har Alnäs varit en del av vår gemenskap. Från inbjudan läser jag: "*De flesta av oss är klara på att vi nu behöver finna vilka trådar Vävarn vill att vi skall ta upp, och vilka vi eventuellt skall lämna.*"

Låt oss gå in i detta utan fruktan. Det är lätt att känna osäkerhet inför behovet av förändring. Det som man uppskattat och älskat kanske inte kommer att fungera likadant. Jag är dock övertygad om att Gud har en plan, och då vi blir fria nog att söka utan låsningar, kommer en fantastisk framtid att öppna sig.

Alnäs är allas vår angelägenhet. Ingen kan ensam se mönstret, utan Gud kommer att ge det då vi alla lägger fram vår bit. Låt oss inte vara rädda för att ta fram det som varit svårt. Bilden blir inte komplett med bara allt det positiva, vi som har tränats till att förtränga det negativa.

Ta fasta på detta att du kan sända dina synpunkter till Ove Jensen om du inte själv kan komma till Norberg.

Dialog Direkt

DD är ett internt debattforum inom gemenskapen Moralisk Upprustning. Det är inte avsett som ett nyhetsbrev utan det som skrivs riktar sig till en mindre krets som förväntas känna ansvar för hur gemenskapen utvecklas. DD utkommer i princip omkring den 1:e i varje månad. Bidrag för publicering sänds till mig.

Det står fritt för var och en, som tänker på någon som borde få breven, att ge en kopia till vederbörande som sedan själv får anmäla att han/hon önskar bli abonnent. I nr 25 presenterades en lista på mottagare. Jag hade tappat bort Elisabeth Peters och Karin Parsons har nu anmält intresse. I övrigt vet jag inte om någon annan som tillkommit.

För täckande av kostnaden för DD kan bidrag sättas in på postgiro 357030-6, MRA-informationen. Ange "Kommunikation".

Antero